



Τεύχος 1

Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2012

“Θα γίνω φονιάς και όχι αυτόχειρας”.....	σελ. 4
Η Ελλάδα φλέγεται.....	σελ. 6
"Βόμβα" Λαφαζάνη υπέρ χρεοκοπίας.....	σελ. 7
Δικαίωμα στην αυτοάμυνα δικαίωμα στη ζωή.....	σελ. 10
Εκφυλισμένη Αριστερά:	
Iδεολογικός Φετιχισμός και Πολιτικός Αμοραλισμός.....	σελ. 12
Το σουύργελο Λένα Κιτσοπούλου.....	σελ. 14
Δραχμή ή Ευρώ;.....	σελ. 16
Τι πραγματικά συμβαίνει στη Συρία.....	σελ. 22
To KKE και η απεργία στη Χαλυβουργική.....	σελ. 26

ΛΑΪΚΗ & ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ

ΓΙΑΤΙ ΤΟ "ΔΕΛΤΙΟ"

Αυτό το μικρό περιοδικό οι συντάκτες του το ονόμασαν "Δελτίο" γιατί συναισθάνονται την ανεπάρκεια του μπροστά στα γιγάντια καθήκοντα της εποχής. Θέλουμε όμως να αποτελέσει μια αρχή. Οι συντάκτες αυτού του μικρού περιοδικού, έχουνται από πολύ μακριά και γνωρίζουν τις δυνατότητες των ιδεών τους και τις μεγάλες αγωνιστικές παραδόσεις του ελληνικού λαού. Βρεθήκαμε στην ανάγκη να οριοθετηθούμε ως Πατριωτική Αριστερά. Όρος, εν γνώσει μας καταχρηστικός, διότι η Αριστερά σε μια χώρα υποτελή στις "Προστάτιδες" Δυνάμεις αν δεν είναι Πατριωτική τότε δεν είναι ούτε Αριστερά.

Διαχωρίζουμε την θέση μας απ' όλες τις σταλινικές παραλλαγές της επίσημης "αριστεράς", ακόμα και από αυτές που στα λόγια αποκηρύσσουν τον Στάλιν, νεκροθάφη της Ρωσικής Επανάστασης και από όλες τις εξωκοινοβουλευτικές παραφυάδες ενός οργανισμού που διατρέχει το στάδιο της θανάσιμης αγωνίας του. Και για μην υπάρχουν περιθώρια για παρανοήσεις, οι συντάκτες δηλώνουν ότι παραμένουν σήμερα, περισσότερο από ποτέ, αμετακίνητοι οπαδοί της θεωρίας του επιστημονικού σοσιαλισμού, όπως την θεμελίωσαν οι Μαρξ και Ένγκελς.

Η κρίση και η πολυνδιάσπαση της παραδοσιακής ελληνικής "αριστεράς" είναι συνέχεια και έκφραση στον ελληνικό χώρο της κρίσης του σταλινισμού στην ίδια την ΕΣΣΔ. Δεν είναι κρίση της οκτωβριανής επανάστασης που συγκλόνισε τον κόσμο, αλλά η κρίση των σφετεριστών της. Στην Ελλάδα οι χθεσινοί τσανακογλείφτες των γραφειοκρατών της Μόσχας ήταν οι πρώτοι που έσπευσαν να φάλουν τον επικήδειο της. Κι όμως η σωρός του Λένιν με το δραματικό μαύρο κουστούμι είναι ακόμα στην Κόκκινη Πλατεία. Και κανείς δεν διανοήθηκε να την αγγιξει. Μόνο το τέλος των σφετεριστών είναι οριστικά αμετάκλητο. Δεν κρατούν -όπου ακόμα υπάρχουν- ούτε τα προσχήματα. Μεταλλάχτηκαν σε καθεστωτικό πολιτικό ρεύμα, παραλλαγή της Δυτικής σοσιαλδημοκρατίας (τύπου Φρανσουά Ολάντ). Απ' την ελληνική εργατική τάξη την οποία ξεπούλησαν για χάρη φτηνών εισαγόμενων μισθοφόρων έχουν πάρει οριστικά διαζύγιο. Και δεν αρκέστηκαν σ' αυτό. Την επομένη που έπαψαν να πουλούν τις υπηρεσίες τους στους ολιγάρχες της Μόσχας, έσπευσαν να αναλάβουν ρόλο λακέ, στην Νέα Ιμπεριαλιστική Παγκόσμια Τάξη Πραγμάτων. Το σύνθημα "ΕΟΚ και NATO το ίδιο Συνδικάτο" πετάχτηκε στα αζήτητα. Το σύνθημα "Ανεξαρτησία - Εθνική Κυριαρχία" ορίζτηκε στο Καιάδα, σαν εθνικιστικό, ρατσιστικό, ή και φασιστικό.

Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοι τους, δεν κρύβουν την πρόθεση, να επιβάλουν την Νέα Παγκόσμια Τάξη, (αυτήν ακριβώς που ευαγγελίζονταν οι Ναζί). Για τα αμερικάνικα think tanks είναι η κατάλληλη λύση στην

Θα γίνω φονιάς και όχι αυτόχειρας

Μήνυμα Αντίστασης στέλνει αγρότης από τη Κρήτη σε εφορία και Υπουργείο Οικονομικών που καλείται να πληρώσει αναλογικά το 1/4 του πενιχρού εισοδήματός του που είναι μόλις 2.000 ευρώ!

Ο πρώην μηχανικός και νυν αγρότης Νίκος Αρετούλης, ο οποίος κατοικεί στη Ρίζα της Ιεράπετρας και πριν από λίγες ημέρες παρέλαβε το... μπιλιετάρι της εφορίας απέστειλε τόσο στο Υπουργείο Οικο-

νομικών όσο και στη Δ.Ο.Υ. Ιεράπετρας ένα... πρωτότυπο υπόμνημα, με το οποίο αναλύει για ποιους λόγους ο ίδιος δεν πρόκειται να πληρώσει ούτε ένα ευρώ για τα χαράτσια της φετινής χρονιάς.

Στο υπόμνημα, ο κ. Αρετούλης, που έφυγε από τη Θεσσαλονίκη εγκαταλείποντας έναν αστικό τρόπο ζωής για να ζήσει στη νότια Κρήτη καλλιεργώντας τη γη, περιγράφει με λεπτομέρεια τον τρόπο

και τις συνθήκες ζωής του, αναδεικνύοντας την... απόκλιση της δικής του πραγματικότητας από τους στείρους αριθμούς του φοροεισπρακτικού κρατικού μηχανισμού, χαρακτηρίζοντας τους ιθύνοντες της οικονομικής πολιτικής της χώρας αχρείους, απατεώνες και ψεύτες.

Η επιστολή του, η οποία δημοσιεύτηκε και στην εφημερίδα "Το Ποντίκι", αναφέρει τα εξής:

ΥΠΟΜΝΗΜΑ - ΔΗΛΩΣΗ

Προς το υπουργείο Οικονομικών, ΔΟΥ Ιεράπετρας
Του φορολογούμενου πολίτη Αρετούλη Γ. Νικολάου, κατοίκου του Δ.Δ. Ρίζας του Δήμου Ιεράπετρας.

Εις το εκκαθαριστικό σημείώμα που μου αποστέλλατε "προσάπτεται" τεκμαρτό εισόδημα 8.863 ευρώ, ποσό το οποίο εγώ ποτέ δεν είδα κι ούτε θέλησα να αποκτήσω.

1. Για την οικία μου, αντικειμενικής αξίας 13.653,68 ευρώ (ΕΤΑΚ 10.8.2010), ευρισκόμενη στον οικισμό Πανακιανά του Δ.Δ. Ρίζας του Δήμου Ιεράπετρας, χωρίς καν ηλεκτροδότηση, θεωρείται τεκμαρτό εισόδημα 4.080 ευρώ, περίπου το 1/3 της αξίας της, τη στιγμή που πολύ καλύτερα σπίτια τα βρίσκει κανείς στην περιοχή μας με μόλις 150 ευρώ τον μήνα ενοίκιο (1.800/έτος).
2. Θεωρείτε τεκμαρτό εισόδημα διαβίωσης 3.000 ευρώ. Δυστυχώς για σας, λόγω της αντικαταναλωτικής και οικολογικής ιδεολογίας και τρόπου ζωής που έχω επιλέξει από το 1995, εγώ και η σύντροφός μου (2 άτομα) επιζήσαμε με μόλις 2.126,5 ευρώ για ένα ολόκληρο έτος, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων της βενζίνης του αυτοκινήτου μου, που χρησιμοποιώ κυρίως για τις αγροτικές εργασίες μου. Δηλαδή ζητάτε για φόρο το 1/4 του ετήσιου εισοδήματος επιβίωσής μου!!!
3. Όσο για το αυτοκίνητό μου, μοντέλο '91 και κυβισμού 750 κ.εκ., με έξοδα ασφάλισης - τελών κυκλοφορίας 300 ευρώ και συντήρηση από εμένα τον ίδιο (ως πρώην μηχανικός), θεωρείτε τεκμαρτό εισόδημα 2.000 ευρώ.

Κατόπιν όλων αυτών που ανέλυσα παραπάνω και επικαλούμενος το τελευταίο άρθρο του Συντάγματος, δηλώνω τα εξής:

- α) Μεταξύ της επιλογής να μην τρώω για τρεις (3) μήνες και να πληρώσω τον φόρο που ζητάτε, θα προτιμήσω να μην πληρώσω ούτε ένα ευρώ.
- β) **Μεταξύ της επιλογής να γίνω αυτόχειρας ή φονιάς, θα προτιμήσω να γίνω φονέας σας.**
- γ) Αν δεν έχετε κάνει κάποιο λάθος με αυτό το εκκαθαριστικό που μου αποστέλλατε, τότε είστε αχρείοι και απατεώνες και κλέψτες.

ΤΑ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΑ!

Σύμφωνα με την αγγλική εφημερίδα **Guardian** ο Έλληνας πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ζήτησε συνάντηση μετά την αποτυχία των υπουργών του, να βρουν από που θα μπορούσαν να περικόψουν τα **11.7δισ.** Ευρώ που απαιτεί η τρόικα.

Κατά την πιο πρόσφατη εκτίμηση, είχε συμφωνηθεί δυνατότητα εξοικονόμησης 6 δισ. Ευρώ για το 2013 και το 2014.

Ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας έχει συνομιλίες με άλλους υπουργούς κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ημερών (17/7), αλλά διαπίστωσε ότι ορισμένα **μέλη της κυβέρνησης εκδηλώνουν απροθυμία να προτείνουν τόσο μεγάλες περικοπές.**

Ευάγγελος Βενιζέλος παραδέχτηκε ότι η Αθήνα μπορεί να μην είναι σε θέση να κάνει τόσο

βαριές οικονομίες, προειδοποιώντας χθες το βράδυ ότι:

Είναι πολύ δύσκολο, σχεδόν αδύνατο, για τον οποιονδήποτε να θέσει ζήτημα περικοπών συνολικού ύψους 11.5δισ για το 2013 και το 2014...

Αυτή η δυσκολία ήταν πάντα παρούσα, αλλά η (κατάσταση) έχει επιδεινωθεί περισσότερο, λόγω των προβλέψεων για περισσότερη ύφεση το 2012.

Αυτό δεν ήταν καθόλου ενθαρρυντικό ξεκίνημα για τη σημερινή συνεδρίαση... Ο Βενιζέλος έκανε την σημαντική επισήμανση, ότι η οικονομία της Ελλάδας (μαζί με μεγάλο μέρος της ευρωζώνης) έχει χειρότερη απόδοση από ό, τι αναμενόταν σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολο να επιτευχθούν οι στόχοι που συμφωνήθηκαν πριν από λίγους μήνες.

Φ. Κουβέλης: Ποιός είπε ότι γλιτώσαμε την χρεοκοπία;

Διαβεβαίωση και δια στόματος Φώτη Κουβέλη ήρθε σήμερα το πρωί από τη συχνότητα πρωινής τηλεοπτικής εκπομπής για το γεγονός ότι μέσα στο 2012 δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα.

Ο κ. Κουβέλης κράτησε τη συζήτηση σε τεντωμένο σχοινί μιλώντας μέχρι και για ενδεχόμενο χρεοκοπίας της χώρας.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς μιλώντας στην τηλεόραση του Σκάι προειδοποίησε: "Είναι εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση έχουμε βαθιά ύφεση, τίποτε δεν είναι δεδομένο".

"Αναζητούμε ισοδύναμα για τα 3 με 3,5 δισ. ευρώ. Τα 8 δισ. ευρώ έχουν βρεθεί. Δεν θα έχουμε οριζόντια εφαρμογή μέτρων. Αν υπάρχουν μισθολογικές και συνταξιοδοτικές ακρότητες θα το εξετάσουμε (...) Η προσπάθεια μας είναι να μην περικοπούν τα προνοιακά ε-

πιδόματα" σημείωσε ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ.

Έκανε λόγο δε, για ολοκληρωμένο σχέδιο της κυβέρνησης με ορίζοντα τετραετίας, με στόχο την πολιτική επαναδιαπραγμάτευση των δανειακών συμβάσεων.

"Διεκδικούμε επιμήκυνση. Τα πράγματα θα πρέπει να κρίνονται στο πλαίσιο βαθιάς ύφεσης που μαστίζουν τη χώρα μας, δεν θα έχουν τα μέτρα έτσι αποτελεσματικότητα" σημείωσε.

Εξέφρασε ακόμη και την αισιοδοξία του ότι μέσα στο 2012 θα γίνουν οι πρώτες αποκρατικοποιήσεις χωρίς να αποκαλύψει ποιες θα είναι αυτές. Παραδέχθηκε ωστόσο ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής σαφές εκδηλωμένο ενδιαφέρον.

Όπως ανέφερε για το τέλος ακινήτων η κυβέρνηση αντιμετωπίζει να υπάρξει ελάφρυν-



Η ΕΛΛΑΔΑ ΦΛΕΓΕΤΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ "ΑΡΙΣΤΕΡΑ" ΧΤΕΝΙΖΟΝΤΑΙ!

Ακόμα ένα καλοκαίρι η Ελλάδα φλέγεται. Πευκοδάση και καρποφόρα δέντρα όπως τα ελαιόδεντρα γίνονται στάχτη. Το κλίμα αλλάζει με επιπτώσεις στην γονιμότητα του εδάφους αλλά και στον τουρισμό.

Η ερήμωση της χώρας ξεκίνησε δύο χρόνια μετά την πτώση της δικτατορίας των συνταγματαρχών. Προηγούμενα πυρπολήθηκαν τα κυριότερα ελληνικά πολυκαταστήματα. Μετά άρχισαν οι εμπρησμοί των Δασών. Ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτά τα εγκλήματα;

Μας λένε διάφορα. Μιλούσαν μέχρι χθες για "οικοπεδοφάγους". Αυτό το παραμύθι δεν τολμούν πλέον να το σερβίρουν, γιατί είναι παράλογο σε μια εποχή που υπάρχουν απούλητα 250.000 νεόδμητα διαμερίσματα, σε μια εποχή που κανείς δεν αγοράζει, παρά τον εξευτελισμό των τιμών, να μιλούν για "οικοπεδοφάγους". Σταμάτησαν αυτό το άθλιο παραμύθι. Τώρα, δεν μιλούν ούτε για από-

σεκτες γριές που έψηναν πίτες στον χωριάτικο φούρνο της αυλής τους και πυρπόλησαν την μισή Πελοπόννησο! Τώρα πια δεν λένε τίποτε. Τηρούν σιγή ιχθύος. Όλοι. Μαζί και οι αυτοαποκαλούμενοι εθνικιστές της Χ.Α.... Άχνα δεν βγάζουν όταν μπροστά στα μάτια τους το Έθνος λαμπαδιάζει.

Ή το Έθνος απλώς καίγεται! Κανείς δεν απαιτεί από την εξουσία να δώσει εξηγήσεις. Ποιοι είναι οι εμπρηστές και γιατί εδώ και 35 χρόνια μένουν ασύλητοι; Γιατί κανένα κόμμα της δήθεν προοδευτικής και δήθεν Αριστεράς δεν έφερε το ζήτημα στην Βουλή και δεν απαίτησε εξηγήσεις; Γιατί δεν το έκανε ποτέ ζήτημα στο λαϊκό κίνημα; Γιατί ποτέ δεν οργάνωσε ένα συλλαλητήριο με την απαίτηση αποκάλυψης των εμπρηστών και παραδειγματικής τιμωρίας τους, ανάλογης σε σκληρότητα με τα εγκλήματα που έχουν διαπράξει;

Και περιμένουν κάποιοι, αυτά τα κόμματα Βουλής να σώσουν την Ελλάδα!!!

5 ση πέραν των αυξημένων δόσεων με διάκριση κοινωνικών κατηγοριών.

"Οσα νοικοκυριά είναι ενταγμένα στο κοινωνικό τιμολόγιο διεκδικούμε να εξαιρεθούν από το χαράτσι" είπε.

Ανακοίνωσε ακόμη ότι θα συζητηθεί με την τρόικα η μείωση του ΦΠΑ από το 23% στο 13%. "Είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα για την ανάσχεση της ανεργίας και αναθέρμανση της λειτουργίας της αγοράς" επισήμανε.

Για τους δανειολήπτες δήλωσε ότι δεν μπορεί να υπάρξει αφαίρεση από το εισόδημα πέραν του 30% του μηνιαίου μισθού στη δόση των τραπεζών, ενώ τόνισε ότι πρέπει να υπάρξει χαλάρωση του Τειρεσία.

Τέλος, διαβεβαίωσε ότι δε θα υπάρξουν απολύσεις στο Δημόσιο.

"Θα κλείσουν περιπτοί οργανισμοί ή θα συγχωνευτούν και ο κόσμος σε αυτούς θα μεταταχτεί όπου υπάρχουν ανάγκες". Για την εφεδρεία τόνισε ότι τελικά αποδείχτηκε φιάσκο.

Ανοικτός πόλεμος ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον ΣΥΡΙΖΑ ξέσπασε χθες με φόντο τη χρεοκοπία της χώρας και κεντρικό πρωταγωνιστή τον Παναγιώτη Λαφαζάνη, διαβάζουμε στις εφημερίδες! Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ αποφάνθηκε ότι η χρεοκοπία "δεν είναι μπαμπούλας", προκαλώντας - κατ' εντολή του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά - τη σκληρή αντίδραση της ΝΔ. Στον ΣΥΡΙΖΑ υπήρξαν διάφορες αντιδράσεις από κορυφαία στελέχη. Άλλα συμφώνησαν με τον Λαφαζάνη και άλλα όχι.

Σιγά τα ωά θα λέγαμε εμείς! Ο άνθρωπος συμμετέχει, ίσως

και προσυνεννοημένα, στην προετοιμασία της κοινής γνώμης ώστε να αντιμετωπίσει ψύχραιμα την επίσημη χρεοκοπία της χώρας, η οποία σύντομα (συντομότατα) θα ανακοινωθεί. Και μιλάμε για "επίσημη" διότι η πραγματική χρεοκοπία είναι γεγονός εδώ και χρόνια. Τι ήταν τα ελλείμματα στο ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών και η κάλυψη τους με εξωτερικό δανεισμό, αν όχι χρεοκοπία; Δρομολογήθηκε από την στιγμή που ο (θείος) Καραμανλής έβαλε την Ελλάδα στον λάκκο της ΕΟΚ και διασφαλίστηκε επί "Σημίτη του ελεεινού" με την ένταξη της χώρας και στην Ευρωζώνη.

Και γιατί τα βάζουν με τον Λαφαζάνη και όχι με το αφεντικό τού ΔΟΛ, τον Σταύρο Ψυχάρη, ο οποίος στο BHMA της προηγούμενης Κυριακής ανήγγειλε καθαρά και σταράτα την επί θύραις χρεοκοπία και την επιστροφή στην δραχμή; Μπορείτε να διαβάσετε το σχετική άρθρο στο διαδίκτυο. Και γιατί δεν βγήκε ο ίδιος ο Σαμαράς να διαψεύσει τον Παναγιώτη Λαφαζάνη αλλά ανέθεσε το άχαρο καθήκον μιας αόριστης κατά Λαφαζάνη κα-

ταγγελίας στο Γραφείο Τύπου της ΝΔ;

Αν είχαμε εθνικές κυβερνήσεις και όχι εντολοδόχους των "Προστάτιδων" Δυνάμεων θα είχαν κηρύξει όχι χρεοκοπία αλλά παύση πληρωμών από το 2008 καταγγέλλοντας το χρέος ως απεχθέστατο, διότι τέτοιο είναι. Θα είχαν μαζέψει υποχρεωτικά τα Ευρώ να

τα έχουν συναλλαγματικό κάλυμμα στην **νέα δραχμή**.

Αυτό θα ήταν το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Φυσικά η απαλλαγή από το χρέος δεν αρκεί από μόνης της για να μπει η χώρα στον δρόμο της ανάπτυξης. Χρειάζονται πολλά ακόμα.

Μερικά από αυτά είναι: 1) Άμεση και παραδειγματική τιμωρία και δήμευση της περιουσίας όσων λήστεψαν το δημόσιο. 2) Επιστροφή στα προ ΕΟΚ σύνορα και τελωνεία. 3) Άμεση απέλαση όλων των παράνομων και παρανόμων νομιμοποιηθέντων αλλοδαπών. 4) Εθνικοποίηση όλων των τραπεζών και συγχώνευση τους σε ένα εθνικό τραπεζικό φορέα που θα διοχετεύει τα χρήματα του ελληνικού λαού σε αναπτυξιακές επενδύσεις και όχι σε θαλασσοδάνεια ημετέρων, αποδίδοντας στους καταθέτες τους νόμιμους τόκους. 5) Εθνικοποίηση όλων των υποδομών και των κοινωφελών επιχειρήσεων. 6) Κατοχύρωση για όλους του ιερού δικαιώματος στην εργασία. 7) Κατεδάφιση του σημερινού ανταρχικού, ανεξέλεγκτου, ληστρικού κρατικού μηχανισμού και επανοικοδόμηση του με καθιέρωση θεσμών λαϊκού ελέγχου. 8) Αποκατάσταση του ιερού δικαιώματος των πολιτών στην ένοπλη αυτοάμυνα όταν απειλείται η ζωή τους από τα οποιαδήποτε κακοποιά στοιχεία.

"Βόμβα" Λαφαζάνη υπέρ χρεοκοπίας

Ο Καμίνης βάζει φωτιά στο καμίνι

Η γνώση του έλληνα έρχεται ύστερα. Έτσι λέει μια τούρκικη παροιμία κύριε Καμίνη.

Κύριε Καμίνη, όπως έχουν δείξει τα πράγματα στην Ελλάδα, ανεξάρτητα πολιτικών προσανατολισμών, έχουμε αποτύχει ως σκεφτόμενα όντα.

Λόγο λοιπόν της έλλειψης σωστής σκέψης και τις αδυναμίας μας ως κοινωνία να αντιληφτούμε τον πραγματικό κόσμο, ας ακούσουμε την γνώμη των Τούρκων για εμάς, πάντα με καλή διάθεση και ίσως καταφέρουμε να αναπορούσιμουμε τους εαυτούς μας και τις πνευματικές μας δυνατότητας.

Στην Ελλάδα η αριστερά μεταλλάχτηκε στο κόμιμα της ουτοπίας.

Κύριε Καμίνη, είστε και εσείς ενεργό μέλος αυτού του κόμματος της ουτοπίας, αφού αδυνατείτε να κατανοήσετε ότι δεν είναι προς το συμφέρον της ελληνικής κοινωνίας οι ύπαρξη τόσων πολλών μεταναστών.

Δεν τρελάθηκαν οι Έλληνες, για να γίνουν όλοι μαζί ακροδεξιοί.

Και δεν είναι ακροδεξιός όποιος έχει αντίθετη γνώμη από εσάς.

Η ύπαρξη της Δημοκρατίας, απαιτεί την ύπαρξη Κράτους, Κράτους με σύνορα, εξάλλου και η ίδια η λέξη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ έχει μέσα της την λέξη Κράτος.

Εσείς κύριε Καμίνη, αυτό που ονειρεύεστε είναι να μπει φωτιά στο καμίνι που λέγεται Αθήνα, γιατί αν συνεχιστή αυτή η λαϊλαπτα της λαθρομετανάστευσης, είναι θέμα χρόνου να αρπάξει φωτιά η Αθήνα.

Ένας δήμαρχος της πόλης που γέννησε την ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, θα έπρεπε να είχε αυτοκτονήσει

βλέποντας την πόλη που φιλοξενεί τον Παρθενώνα σε αυτά τα χάλια.

Κύριε Καμίνη, δεν υπάρχει λόγος να προσπαθούμε να σκεφτούμε, αφού οι μέχρι τώρα σκέψεις μας, έχουν εξευτελίσει την λογική και το μέτρο, ας αρκεστούμε λοιπόν σε αυτό που γνωρίζουν οι Τούρκοι για εμάς: Η γνώση του έλληνα έρχεται ύστερα.

Είναι πρέπον να σεβόμαστε την γνώμη των Τούρκων για εμάς, αφού όπως έχει δείξει το παρελθόν, ξέρουν πόσο ανίκανοι είμαστε, για αυτό και σπρώχνουν προς την Ελλάδα όλους αυτούς τους μετανάστες που εσείς δήμαρχε υποστηρίζεται.

Δεν σας κάνει εντύπωση, γιατί αλήθεια ενώ οι κούρδοι που βρίσκονται σε πραγματικό πόλεμο τριάντα χρόνια τώρα, είναι λιγότεροι από τους πακιστανούς η τους άλλους μουσουλμάνους στην Ελλάδα;

Δεν έχει συμφέρον η Τουρκία από την ύπαρξη πολλών κούρδων στην Ελλάδα, για αυτό και δεν τους προωθεί.

Στην διπλωματία υπάρχει ο ρόλος του, χρήσιμου ηλίθιου, αυτός τον ρόλο έχει αναλάβει η Ελλάδα στο θέμα της λαθρομετανάστευσης.

Νέαρχος

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ "ΔΕΛΤΙΟΥ"

Νέαρχος: "Στην Ελλάδα η αριστερά μεταλλάχτηκε στο κόμιμα της ουτοπίας."

Η αριστερά κόμιμα της ουτοπίας! Ο κύριος Νέαρχος ίσως κρίνει εξ ιδίων τα αλλότρια. Μόνο κόμιμα της ουτοπίας δεν είναι η αριστερά. Δεν υπάρχει ίχνος καλών προθέσεων στην απαράδεκτη πολιτική της αριστεράς. Είναι βέβαια γεγονός ότι μεταλλάχτηκε κατά κάποιον τρόπο και στην Ελλάδα -όπως σε όλη την Ευρώπη- πριν δύο δεκαετίες.

-Πότε ακριβώς και σε τι;

-Μεταλλάχτηκε όταν κατέρρευσε ο "ανύπαρκτος σοσιαλισμός" στην ΕΣΣΔ. Αυτό είναι ένα σημείο καμπής που δεν επιτρέπεται να το αγνοούμε όταν εξετάζουμε την πολιτική εξέλιξη της αριστεράς. Μέχρι τότε η ελληνική αριστερά ήταν αναγκασμένη να σέρνεται πίσω από την Μόσχα. Μόνο έτσι ήταν δυνατό να κρατήσει όσους ήλπιζαν σ' αυτή. Διάσταση με την Μόσχα σήμαινε πολιτική ασφυξία για την γεννημένη υπό την ακτινοβολία της Ρωσικής Επανάστασης ελληνική αριστερά. Οι ηγέτες της -εκτός μηδαμινών εξαιρέσεων- εκμεταλλεύοντουσαν ανενδοίαστα τις ελπίδες και τις μεσιανικές αυταπάτες του ελληνικού λαού απέναντι στην Μόσχα, για να κάνουν πολιτική

καριέρα κάτω από τον καπιταλισμό.

Όταν η ΕΣΣΔ έπαιψε να υπάρχει, η αριστερά πίστεψε στο τέλος της ιστορίας. Πίστεψε ότι ο υπεριαλισμός είχε οριστικά νικήσει και δεν έμενε πια άλλη δυνατότητα για τους λαούς παρά να διεκδικήσουν την καλύτερη δυνατή θέση στις παγκοσμιοποιημένες αγορές υπό την "νέα παγκόσμια τάξη". Και αν δεν υπήρχε ελπίδα για τους λαούς η λύση για τους πολιτικάντηδες της αριστεράς ήταν να μεταβληθούν από πλασιέ της Μόσχας σε πλασιέ της Ουάσιγκτον. Και αυτό ακριβώς έκαναν και συνεχίζουν να κάνουν σε όλα τα ζητήματα και στο "λάθρο" εποικιστικό. Εδώ, μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχει κάποια υποψία ρεαλισμού και όχι στροφή της αριστεράς στην ουτοπία! Αστείο πράγμα και να το σκεπτόμαστε...

Ηγεσία ΚΚΕ...

Δις ένοχη για εσχάτη προδοσία

Ουδεμία εντύπωση δεν μας προκάλεσε η ανακοίνωση του ΚΚΕ για τα γεγονότα της Κορίνθου με τους λαθρομετανάστες. Έχει το θράσος η προδοτική ηγεσία του να λέει ότι "Η Χρυσή Αυγή είναι ο πιο λυσσασμένος μηχανισμός του συστήματος". Στο σπίτι του κρεμασμένου μιλάνε για σχοινί ή αλλιώς οι προστάτες της γιάφκας του Συντάγματος κατηγορούν άλλους ότι έχουν το ρόλο του λυσσασμένου μηχανισμού του συστήματος!!!

Η ηγεσία του ΚΚΕ είναι ένοχη για εσχάτη προδοσία απέναντι στον Ελληνικό Λαό. Οι δήθεν καθοδηγητές της εργατικής τάξης έχουν γίνει, όχι τώρα εδώ και δεκαετίες, οι μεγαλύτεροι προστάτες των συμφερόντων των αφεντικών. Απλώς τώρα με το ζήτημα της λαθρομετανάστευσης και της υπεράσπισης των μισθο-

φόρων των καπιταλιστών αυτός ο ρόλος και η προδοσία γίνεται πιο φανερή όσο ποτέ στην εργατική τάξη που ασφυκτία και αργοπεθαίνει κάτω από τη μπότα του δυνάστη καπιταλιστή που με την εισαγωγή ξένων καθυστερημένων πολιτιστικά λαθρομετανάστών εξαθλιώνει τους Έλληνες στέλνοντάς τους στην ανεργία και αυξάνει το κέρδος του.

Όμως η ηγεσία του ΚΚΕ δεν είναι απλά ένοχη εσχάτης προδοσίας απέναντι στον Ελληνικό Λαό όπως η Νέα Πασοκρατία. Είναι ένοχη απέναντι στην ίδια την ιδέα που δήθεν προεσβεύει ασχέτως αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με αυτή την ιδέα. Γι' αυτό το τελευταίο τουλάχιστον δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει τη Νέα Πασοκρατία ή το συνούθλευμα του ΣΥΡΙΖΑ.

Μια ηγεσία αντεπαναστατική

τουλάχιστον από τη συμφωνία της Γιάλτας και εντεύθεν. Τότε που υπάκουουσε πιστά τον "πατερούλη" Στάλιν και αποκήρυξε τον Άρη προδίδοντας το αντάρτικο. Και αντεπαναστατική παραμένει προστατεύοντας τη γιάφκα της πλατείας Συντάγματος και παραμένοντας εντός της, κατηγορώντας για ανωριμότητα τον Ελληνικό Λαό που δεν την εμπιστεύεται καλώντας τον να διορθώσει τη ψήφο του (το έκανε στέλνοντας το ΚΚΕ σε ιστορικό χαμηλό), έχοντας διασπαστικό ρόλο στις συγκεντρώσεις του λαϊκού κινήματος. Από που να αρχίσει και που να τελειώσει κανείς με τις αντεπαναστατικές ενέργειες της δουλικής καθεστωτικής ηγεσίας. Όπως λένε εύστοχα κάποιοι: Αν ο Λένιν έμοιαζε στη Παπαρόγηα στη Ρωσία θα υπήρχε ακόμα ο Τσάρος!

Π.Π.

Δικαιώμα στην αυτοάμυνα δικαιώμα στη ζωή

Ο θανάσιμος συνδυασμός ανεργία - λαθρομετανάστευση - εγκληματικότητα έχει κάνει εφιαλτική την επιβίωση του Ελληνικού Λαού. Οι Έλληνες πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι καθημερινά με περιπτώσεις εγκληματών που δεν κλέβουν απλά για να ζήσουν αλλά δεν διστάζουν να σκοτώσουν και να βιάσουν μέσα στα σπίτια μας. Με μια αστυνομία ανύπαρκτη που εξαντλεί την επιχειρησιακή της δράση στο να προστατεύει τους προδότες είτε έξω από τη γιάφκα των 300 είτε στα σπίτια τους τα περιθώρια για τους πολίτες λιγοστεύουν. Μόνοι τους πρέπει να φροντίσουν για την προστασία της ζωής τους, των οικογενειών τους και των γειτονιών τους που ιδιαίτερα στη πρωτεύουσα έχουν μεταβληθεί σε ένα απέραντο γκέτο.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο: "Όλο και περισσότεροι πολίτες αγοράζουν καραμπίνες με σφαίρες καουτσούκ για αυτοπροστασία λόγω της έξαρσης της εγκληματικότητας. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν 60% ενώ οι εταιρείες που εισάγουν όπλα έχουν σχεδόν ξεπουλήσει". Σαφέστατα αυτό είναι ένα θετικό βήμα. **Όταν το κράτος και οι θεσμοί του είναι ανίκανοι να προστατεύσουν τους πολίτες, καλούνται οι ίδιοι να προστατεύσουν τους εαυτούς τους και τους γύρω τους.**

Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που πολίτες έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με εγκληματίες που μπαίνουν στα σπίτια τους, απειλούν τη ζωή τους και εκείνοι αντιδρούν;

Παραθέτουμε τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα όπου η Δικαιοσύνη απέδειξε γι ακόμα μια φορά ότι αποτελεί μαζί με την αστυνομία στήριγμα του καθεστώτος ενάντια στον Ελληνικό Λαό.

Τον Απρίλιο του 2011 ένας 77χρονος από το Διακοφτό Αχαΐας καταδικάστηκε σε δεκαετή κάθειρξη γιατί με ένα κουζινομάχαιρο χτύπησε και σκότωσε τον έναν από τους δύο αλλοδαπούς ληστές που είχαν εισβάλει στο σπίτι του. Ο έτερος ληστής καταδικάστηκε μόλις σε τρεις μήνες φυλάκιση με αναστολή και κυκλοφορεί ελεύθερος! Η τοπική κοινωνία αντέδρασε αλλά αυτό δεν συγκίνησε κανέναν δικαστικό.

Το Μάιο του 2012 ένας 49χρονος από τη Σπάρτη θύμα αλλεπάλληλων ληστειών και διαρρήξεων (16 τον αριθμό!) προφυλακίστηκε γιατί πυροβόλησε και σκότωσε τον Ρουμάνο ληστή που είχε εισβάλει στην αποθήκη του. Πλήθος κόσμου τον περίμενε έξω από το αστυνομικό μέγαρο της πόλης για να του συμπαρασταθεί, φωνάζοντας "αθώος! αθώος!" και χειροκροτώντας ειρωνικά τους αστυνομικούς που τον μετέφεραν.

Πριν λίγες εβδομάδες στη Παιανία ένας 23χρονος προφυλακίστηκε γιατί πυροβόλησε και σκότωσε έναν 43χρονο Αλβανό ληστή που πριν λίγο είχε εισβάλει στο σπίτι του και απειλούσε τη μητέρα του με μαχαίρι και λοστό έτοιμος να την σκοτώσει. Έγιναν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας αλλά εις μάτην. Το δικαίωμα στην αυτοάμυνα αναγνωρίζεται παντού στο κόσμο εκτός από την Ελλάδα.

Στη Παιανία όπως λένε οι κάτοικοι φυλάνε με βάρδιες τα σπίτια τους. Το ίδιο συμβαίνει σε δεκάδες περιοχές της Ελλάδας. Οι πολίτες οπλίζονται, υπερασπίζονται τις ζωές τους και περιφρουρούν την ασφάλεια στη γειτονιά τους. Αφού δεν μπορεί το κράτος και οι θεσμοί μπορούμε εμείς οι πολίτες.

Π.Π.

Για τους εργαζόμενους σε ανακύλωση και καθαριότητα

Τα τελευταία χρόνια όλοι μας έχουμε δει να τριγυρνούν στους δρόμους αλλοδαποί με τα καροτσάκια των σουύπερ μάρκετ ψάχνοντας για μέταλλα και γενικότερα για ανακυκλώσιμα υλικά.

Στο στόχαστρο βρίσκονται από τενεκεδάκια, μπουκάλια μέχρι μεγάλα φρεάτια, ράγες τρένων και μετασχηματιστές της ΔΕΗ.

Πίσω από το φαινόμενο βρίσκονται οι μάντρες και γενικότερα τα "σκραπ". Η καύση του χαλκού είναι τοξική για το περιβάλλον όμως τα πολιτικά κόμματα παρά τις όποιες οικολογικές κορώνες τους δεν λένε λέξη γιατί οι κυνηγοί μετάλλων είναι αλλοδαποί.

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε πως θα αναγκαστεί να συνεργαστεί με εταιρίες security λόγω των κλοπών καλωδίων και μετασχηματών ενώ λογικά θα αναγκαστεί να καταφύγει σε αυτήν την λύση και ο ΟΣΕ λόγω των τεραστίων ξημιών (ειδικά στην Πελοπόννησο). Στους δήμους συχνά γίνονται καταγγελίες για φρεάτια που έχουν ξηλωθεί και είναι παγίδες για πεζούς και οχήματα.

Δεν είναι όμως μόνο η δημιουργία παραβάσεων η κινδύνων από την δράση της "μαφίας του χαλκού". Το μεγαλύτερο πρόβλημα θα έρθει για τους εργαζόμενους στους τομείς καθαριότητας. Τα οχήμα-

τα της ανακύλωσης δεν βρίσκονται πλέον στους κάδους τα ανακυκλώσιμα υλικά και δεν γεμίζουν. Κάθε δήμος πρέπει να μαζεύει αρκετούς τόνους κάτι το οποίο είναι πλέον αδύνατο.

Το αποτέλεσμα θα είναι οι εργαζόμενοι να μην είναι απαραίτητοι γιατί απλά θα φροντίζουν άλλοι, παράνομοι, ανασφάλιστοι, χωρίς σύμβαση να συλλέγουν τα ανακυκλώσιμα.

Θυμίζουμε πως σε απεργία της ΠΟΕ-ΟΤΑ χρησιμοποιήθηκαν για την συλλογή των απορριμμάτων παράνομοι αλλοδαποί πάντα με την προστασία της αστυνομίας. Το καθεστώς έδειξε τις προθέσεις του όσον αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις που στοχεύει αλλά και το εργατικό δυναμικό που επιθυμεί.

Όταν δεν βρήκε Έλληνες απεργοσπάστες πρόθυμους χρησιμοποίησε τον εφεδρικό στρατό εργατών που αντλεί από όσους μπαίνουν στην χώρα. Οι Έλληνες εργαζόμενοι στους τομείς της καθαριότητας θα πρέπει λοιπόν να πολεμήσουν για να μην οδηγηθούν στην ανεργία και την εξαθλίωση που ετοιμά-

ζουν οι δυνάστες του τόπου.

Θα πρέπει να πάρουν στα χέρια τους τα σωματεία που υπάρχουν (τα περισσότερα είναι απλά σωματεία-σφραγίδες χωρίς κόσμο) και σε όσα η συνδικαλιστική ηγεσία είναι ελεγχόμενη να την κάνουν πέρα! Θα πρέπει να οργανώσουν περιφρούρηση για την απεργία τους, ζητώντας ξεκάθαρα από τα κόμματα να τους υποστηρίξουν και να πάρουν θέση ενάντια στους απεργοσπάστες όποιοι κι αν είναι αυτοί.

Πρέπει τέλος να απαιτήσουν να εφαρμόζεται ο νόμος ώστε να μην υπάρχουν ούτε παράνομες μάντρες, ούτε κυνηγοί μετάλλων. Η συλλογή απορριμμάτων να γίνεται μόνο από τα οχήματα των δήμων.

Το τυραννικό καθεστώς φυσικά θα συκοφαντήσει τον αγώνα και θα μιλήσει για "συντεχνιακά προνόμια" και για "απεργούς που δημιουργούν υγειονομικές βόμβες". Ασχέτως αν για την μόλυνση από την καύση του χαλκού δεν λένε τίποτα ενώ και αυτά τα "συντεχνιακά προνόμια" είναι μισθοί πετσοκομμένοι.

Τα ψέματα τους δεν πείθουν ούτε τον πιο μνημονιακό οπαδό τους.

Η απάντηση των εργαζόμενων στην καθαριότητα έρχεται!

**Αναδημοσίευση από το
tileplagktoiplanai.blogspot.gr**

ΣΥΡΙΖΑ-ΚΚΕ-ΑΝΤΑΡΣΥΑ και οι λοιπές δυνάμεις του εθνικού νιχλισμού και του αριστερού γκλομπαλισμού, οι τόσο λαλίστατες για τα ανθρώπινα δικαιώματα των θυτών εισβολέων λαθρομεταναστών με τους οποίους εποίκησε και εποικίζει την Ελλάδα η νεοφεουδαλική κατοχική οικονομική και πολιτική άρχουσα ληστοσυμμορία, μήπως επιτέλους σκοπεύουν να σπάσουν την ιδεολογικά φετιχιστική και πολιτικά αμοραλιστική εκκωφαντική σιωπή τους;

Μήπως έχουν να πουν κάτι αντιρατσιστικό και ανθρωπιστικό και σε τούτο εδώ το δύσμοιρο κορίτσι, την 15χρονη Μυρτώ, θύμα της εγκληματικής επίθεσης στη Πάρο; Άλλο ένα ακόμα μέσα στην ατελείωτη αλυσίδα των θυμάτων από τις πάσης φύσεως καθημερινές ρατσιστικές εξοντωτικές επιθέσεις των αλλογενών εποίκων έναντι των ιθαγενών και ειδικά έναντι των ανυπεράσπιστων κοριτσιών, γυναικών και ηλικιωμένων.

4-8-2012

(Και παρακάτω μια Ανακοίνωση - Απάντηση των κατοίκων του κέντρου της Αθήνας προς ΣΥΡΙΖΑ-ΚΚΕ ενδιαφέρουσα ως προς το περιεχόμενο της αν εξαιρέσει κανείς ορισμένες αυταπάτες σχετικά με "τις προσπάθειες της Πολιτείας να λύσει το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης" όπως αναφέρεται μέσα στο κείμενο).

Ανακοίνωση - Απάντηση των κατοίκων του κέντρου της Αθήνας προς ΣΥΡΙΖΑ-ΚΚΕ

Από το Γραφείο Τύπου

Μετά από την απροκάλυπτη συμπαράσταση στην παρανομία που μαστίζει την πόλη, που... εκφράζεται μέσα από ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ, εμείς οι κάτοικοι του Κέντρου της Αθήνας, ακομμάτιστοι, αλλά ενεργοί πολίτες, αισθανόμαστε βαθιά θιγόμενοι και για τον λόγο αυτό χρωστάμε επιτέλους μία απάντηση σε όλους αυτούς που χρόνια τώρα δουλεύουν για την καταστροφή της πόλης και της χώρας

Εκφυλισμένη Ιδεολογικός και Πολιτικός

κρυμμένοι πίσω από ένα δήθεν "αριστερό" πρωστείο "ανθρωπισμού" και "αληλεγγύης".

Η Αριστερά κατάφερε να γίνει το καλύτερο δεκανίκι του καπιταλισμού και της παγκοσμιοποίησης κάνοντας έναν λυσσαλέο αγώνα και οργανώνοντας άπειρες προβοκάτσιες προκειμένου να εγκαταστήσει στην χώρα τους δουλευμπορους και τα πλήθη που αυτοί μετέφεραν. Δεν μπορείς να ισχυρίζεσαι από την μία πιως είσαι κατά του καπιταλισμού και της παγκοσμιοποίησης και από την άλλη να υποστηρίζεις βασικές τους αρχές, όπως είναι η μαζική μετακίνηση πληθυσμών προς εύρεση εργασίας σε άλλες χώρες, γνωστή ως "κινητικότητα" (mobility) και η δημιουργία πολυπολιτισμικών κοινωνιών.

Τόσα χρόνια η "Αριστερά" δεν έχει πει ούτε μία λέξη για τις θέσεις εργασίας Ελλήνων και νόμιμων μεταναστών που κατέλαβαν οι μεταφερόμενοι από τα πέρατα της γης, λέξη για την εγκληματικότητα, λέξη για τα δις που στοιχίζει στον Έλληνα φορολογούμενο όλη αυτή η ιστορία. Κατά τα άλλα κόπτεται για τους εργαζόμενους και την κοινωνία. Ούτε μία ανακοίνωση δεν έχει βγάλει για τα θύματα των "μεταναστών", που κακοποιούνται μέχρι θανάτου. Αντιθέτως έχουσε τόνους μελανιού κατηγορώντας άπαντες διαμαρτυρόμενους για το χάλι της πόλης και διωκόμενους από τα σπίτια τους ως φασίστες. Η δε συμπόνια για όλους αυτούς που έχουν εισβάλλει στην χώρα παράνομα περίσσευσε στα κείμενα επιπέδου Βίτερ Νόρα, που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Οι ανακοινώσεις για τις προσπάθειες της Πολιτείας να λύσει το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης, εκτός από τραγικές και ανιστόρητες, είναι και προκλητικές απέναντι στους χι-

Αριστερά:

Φετιχισμός Αμοραλισμός

λιάδες Αθηναίους που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, άφησαν τα μαγαζιά τους και τα γραφεία τους για να γλιτώσουν από την εγκληματικότητα, την βρώμα και την υποβάθμιση της ζωής τους. Όλα αυτά ήταν αποτελέσματα του εποικισμού που υφιστάμεθα χρόνια τώρα και που επαγγελματίες αλληλέγγυοι έχουν βαφτίσει μετανάστευση.

Μόνο εάν είσαι τυφλός δεν βλέπεις την κατάντια της πόλης. Μόνο εάν είσαι κουφός δεν ακούς τις κραυγές των ανθρώπων που κινδυνεύουν και αναγκάζονται να ζουν σαν τα ζώα, μέσα σε πρώην αστικές γειτονιές και νυν φαβέλες. Μόνο εάν είσαι ηλίθιος δεν καταλαβαίνεις τι πραγματικά συμβαίνει. Ως φαίνεται η σημερινή "Αριστερά" είναι και τα τρία.

Εάν συνεχιστούν όλες αυτές οι δηλώσεις προτείνουμε στην Χρυσή Αυγή να κάνει τον κ. Τσίπρα και την κ. Παπαρήγα επίτιμους προέδρους της, αφού ως φαίνεται συμβάλλουν τα μάλα στην άνοδο της.

Οι κάτοικοι του κέντρου στηρίζουμε τις προσπάθειες της Πολιτείας και καταγγέλλουμε τις ανακοινώσεις αυτές ως γελοίες, τις πολιτικές που εκφράζονται στα ρηχά αυτά κείμενα ως επιφανειακές και επικίνδυνες, ενώ είναι πλέον πασιφανές πως όσοι ενστερνίζονται αυτές τις ιδέες πάσχουν από επιλεκτική τύφλωση και κώφωση.

Τους ευχόμαστε περαστικά, αν και η θεραπεία για την βλακεία δεν έχει βρεθεί ακόμη!

Υ.Γ. Προς τον κ. Τσουκαλά που προσβλήθηκε από το θέαμα των φοβισμένων θα θέλαμε να ξέραμε τί θα έλεγε εάν το παιδί του ήταν στην θέση του άτυχου κοριτσιού στην Πάρο και εάν η μάνα του είχε ξυλοκοπηθεί μέχρι θανάτου α-

πό αλλοδαπούς εγκληματίες. Κανείς μας δεν πρόλαβε να δει τον φόβο τους που σίγουρα καμία σχέση δεν είχε με αυτόν που πιθανόν να νιώθει κάποιος που του ελέγχουν τα χαρτιά. Εν προκειμένω να επισημάνουμε πως στις πολλές επιχειρήσεις που είδαμε στην περιοχή μας δεν είδαμε κανένα αλλοδαπό γονατιστό, αντιθέτως ήταν καθισμένοι σε πεζούλια στον ίσκιο, δεν διαπιστώσαμε κανένα φόβο, αντιθέτως είδαμε σε περιπτώσεις περίσσιο θράσος, που οι αστυνομικοί αντιμετώπισαν με πολλή ευγένεια. Όσο για τους "έκπληκτους περαστικούς" προφανώς ο κ. Τσουκαλάς θα εννοεί τον εαυτό του. Είναι λογικό να είναι κάποιος που δεν πατάει ποτέ στα γκέτο έκπληκτος μπροστά στο θέαμα τόσων αλλοδαπών. Δεν ξέρουμε πόσους είδε ο κ. Τσουκαλάς να διαμαρτύρονται. Εμείς πάντως δεν είδαμε κανένα. Αντιθέτως είδαμε κόσμο να δίνει συγχαρητήρια στην Αστυνομία για το έργο της, το οποίο και ελπίζουμε να συνεχίσει.

Όσο για τους "Έλληνες που έχουν περάσει κατοχή, προσφυγά και μετανάστευση" και ως εκ τούτου προσβάλλονται από τα γεγονότα αυτά έχουμε να πούμε τα εξής στον κ. Τσουκαλά. Οι Έλληνες έχουν ματώσει για αυτή την χώρα, για να μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς και όχι για να χορεύουν στον ρυθμό που βαράει ο κάθε αλλοδαπός μαφιόζος από τα πέρατα της οικουμένης, που έχει εποικίσει τις γειτονιές τους. Η κάθε σύγκριση τριτοκοσμικών λαθρομεταναστών με τους Έλληνες που αναφέρει εκτός από ατυχής είναι και ανιστόρητη. Αυτό που μας προσβάλλει κ. Τσουκαλά είναι η ελαφρότητα με την οποία γίνονται τέτοιοι συνειρμοί και οι συνθήκες στις οποίες έχουμε αναγκαστεί να ζούμε, λόγω όλων αυτών που υπερασπίζεστε.

Στο εξής κάθε ατυχής ανακοίνωση θα τυγχάνει και απάντησης από τους κατοίκους και τους επαγγελματίες. Η εσκεμμένη προπαγάνδα υπέρ της λαθρομετανάστευσης και της δήθεν καπατήσης ανύπαρκτων ανθρώπινων δικαιωμάτων (π.χ. δικαίωμα παραμονής στην χώρα χωρίς νόμιμα έγγραφα, δικαίωμα μη ελέγχου από τα αρμόδια όργανα κτλ) τελείωσε.

Κάτοικοι και Επαγγελματίες δου Δημοτικού Διαμερίσματος

6-8-2012

Σχεδόν 200 χρόνια μετά τον μαρτυρικό του θάνατο, αφού σουβλίστηκε από τους Τούρκους στην Αλαμάνα, ο Αθανάσιος Διάκος "επιστρέφει" στην Αθήνα του σήμερα, δια χειρός και "εμπνεύσεως" της συγγραφέως, ηθοποιού και σκηνοθέτιδας Λένας Κιτσοπούλου.

Η ίδια, όπως δημοσιεύει το Πρώτο Θέμα εμπνεύστηκε και παρουσίασε τον ήρωα της Επανάστασης ως βαρύμαγκα ιδιοκτήτη σουβλατζίδικου με τζιν και τσαρούχια, που βρίζει και δέρνει τη γυναίκα του επειδή τη ζηλεύει, ώσπου εκείνη τελικά τον απατά με Κούρδο λαθρομετανάστη.

Στην πορνογραφική φαντασία της κυρίας Κιτσοπούλου, ο "κερατάς" Αθανάσιος Διάκος στο τέλος σκοτώνει την έγκυο γυναίκα του σε ένα έγκλημα πάθους. **Κι όλα αυτά σε μια παράσταση που επιδοτήθηκε από τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων και βιντεοσκοπήθηκε για εκπαιδευτικούς σκοπούς** ενώ προβλήθηκε τον περασμένο Ιούλιο

Το σούργελο ΛΕΝΑ

στο πλαίσιο του φετινού προγράμματος εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Αθηνών στο θέατρο Πειραιώς.

Στόχος της κυρίας Κιτσοπούλου είναι να δείξει ότι ακόμη και σήμερα μπορούν να υπάρξουν ήρωες στην καθημερινότητα.

Όσο για τις δηλώσεις της σκηνοθέτιδας σχολιάζονται ποικιλοτρόπως στα κοινωνικά δίκτυα.

Όπως δήλωσε σε άρθρο της, **"Κάθε κόρη Έλληνα είναι καλό να πάει με έναν μαύρο. Οι Έλληνες όμως είναι ακόμα ρατσιστές και θελουν να διαιωνιστεί η δική τους φάτσα, ο δικός τους κ... κι ας είναι δύο επί δύο"**.

3 σύγχρονη κρίση. Λύση κομμένη-ραμμένη στα μέτρα του χρηματιστικού ιμπεριαλισμού. Τελικός στόχος η εγκατάσταση ενός κέντρου ολοκληρωτικής διακυβέρνησης για ολόκληρο τον πλανήτη (global financial government), κατά τα πρότυπα της Pax Romana. Με την διαφορά ότι τότε, τα εθνικά κράτη έμελε να δημιουργηθούν, ενώ τώρα πρέπει να καταστραφούν. Να αποδομηθούν τα ίδια τα έθνη μέσω τεχνητών εποικιστικών θεμάτων και επιβολής του αποκαλούμενου **πολυπολιτισμού**, που θα σημάνει το τέλος κάθε πολιτισμού. Την επιστροφή στην βαρβαρότητα.

Την εγκληματική στάση της ελληνικής "Αριστεράς" εκμεταλλεύονται σήμερα διάφοροι ακροδεξιοί τυχοδιώκτες, με μακριά παράδοση εθνικού δωσιλογισμού, για να υποδυθούν τους "εθνικιστές" και τους "πατριώτες". Η πραγματική τους ιδεολογία είναι ο αντικομουνισμός. Και ο πραγματικός τους εχθρός δεν είναι οι μηχανισμοί των ψευδο-αριστερών κομματόσκυλων, αλλά οι εργατικές και αγροτικές μάζες οι οποίες σύμφωνα με τις "αξιοκρατικές" τους νόρμες κάνουν μόνο για υποζύγια, ενώ τα ακροδεξιά μανάρια είναι γεννημένα μόνο για αφέντες!

Οι σημερινοί νοσταλγοί της χούντας (σ' αυτούς εντάσσεται και η Χ.Α.), όσο και οι **αριστερο-νεοταξίτες** κάθε μάρκας, είναι το ίδιο ανίκανοι να βγάλουν την χώρα από την κρίση, επειδή τους είναι αδιανόητο να στερηθούν την σιδερένια αγκαλιά της Ε.Ε., αν όχι και την Ευρωζώνη. Πολύ περισσότερο, δεν διανοούνται να βάλουν χέρι στα μεγάλα ντόπια και ξένα συμφέροντα, και στο διαπλεκόμενο μ' αυτά καπιταλιστικό κράτος. Αυτά είναι ιστορικής σημασίας καθήκοντα που μόνο ένα κίνημα έμπρακτης επιστροφής στην θεωρητική κληρονομιά του Λένιν και στις επαναστατικές παραδόσεις του μπολσεβικισμού, μπορεί να εκπληρώσει.

**Καλούμε κάθε τίμο δημοκρατικό πολίτη και πραγματικό αριστερό,
να πλαισιώσει τον αγώνα οικοδόμησης του.**

ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Ενώ συμπληρώνει "Δεν έχει σκεφτεί ποτέ ο Έλληνας πατέρας "μακάρι την κόρη μου να την γ... ένας ωραίος μαύρος, να βγει και το εγγονάκι ωραίο. Όοοοχι! Προτιμάει να διαιωνίσει τη φάτσα του, προτιμάει το εγγονάκι του να γίνει 1,50 μ. στο ύψος αλλά να του μοιάζει".

Σούργελα και ξεφτίλες είναι επίσης όσοι επιδότησαν με χρήματα του Ελληνικού Λαού αυτό το έκτρωμα και μάλιστα το προέβαλαν για εκπαιδευτικούς σκοπούς!!!

ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΥΡΓΕΛΟ...

Η ηθοποιός και συγγραφέας απαντάει στο ερωτηματολόγιο του Προυστ για το lifo.gr.

Ιδού και κάποιες από τις απαντήσεις που δίνει η φασιστοψωνάρα για τον εαυτό της. Θαυμάστε την.

"Ποιο εν ζωή πρόσωπο εκτιμάτε περισσότερο; Τον εαυτό μου.

Σε ποιο πράγμα προδώσατε τον εαυτό σας και μετανιώνετε περισσότερο γι' αυτό; **Δεν έχω προδώσει τον εαυτό μου.**

Ποιο είναι το πιο εξωφρενικό πράγμα που κάνετε; **Δεν κάνω τίποτα εξωφρενικό.**

Διαλέξτε πέντε λέξις που περιγράφουν τον εαυτό σας; **Έξυπνη, ταλαντούχα, δυστυχισμένη, καλή, ψώνιο.**

Ποιες λέξεις ή φράσεις χρησιμοποιείτε υπερβολικά; **Κώλους, μουνιά, γαμοσταυρίδια, παναγίες, χριστούς κ.λπ.**

Αν μπορούσατε να αλλάξετε κάτι στον εαυτό σας, τι θα ήταν αυτό; **Δεν θα άλλαζα τίποτα.**"

Χρειάζεται να προσθέσουμε εμείς τίποτε άλλο;

ΚΙ ΑΛΛΑ...

Η πανελληνίως άγνωστη κυρία Κιτσοπούλου δηλώνει και συγγραφέας, ηθοποιός και σκηνοθέτης; Πω, πω, πω, πω, που θα έλεγε και ο διάσημος ποιητής Φανφάρας. Πόση εντύπωση θα προκάλεσε στον κύκλο της. Πολλοί θα την ζήλεψαν κιόλας.. Από τον κύκλο της...

Αυτού του είδους οι...κύκλοι δεν είναι κυβερνητικοί. Είναι όμως ομόκεντροι μ' αυτούς. Αποτελούνται από τα πνευματικά σκουπίδια που φυτοζωούν καλλιτεχνικά (λέμε τώρα!) στις παρυφές της όποιας πνευματικής ζωής (ξαναλέμε τώρα!) έχει σήμερα η χώρα. Ο αριθμός τους βρίσκεται πάντα σε αντίστροφη αναλογία με την γενικότερη πορεία των πραγμάτων. Των οικονομικών, των πολιτικών, των πολιτιστικών. Αν η πορεία αυτών των τριών στοιχείων είναι φθίνουσα ο αριθμός τους αυξάνεται εντυπωσιακά. Σήμερα που τα πάντα έχουν καταρρεύσει, αυτοί οι κύκλοι έχουν αυγατίσει.

Γιατί σε μια τέτοια περίοδο απόλυτης παρακμής και κατάρρευσης των πάντων η εξουσία έχει απόλυτη ανάγκη τα πνευματικά (κι' όχι μόνο) λούμπεν στοιχεία.

Για τα διαπλεκόμενα ΜΜΕ η επιστροφή στην δραχμή ισοδυναμεί με καταστροφή! Για ποιο λόγο, δεν λένε. Σερβίρεται σαν αξέωμα και οι εξηγήσεις περιττεύουν. Είναι καταστροφή, επειδή είναι ...καταστροφή, πάει και τελείωσε!

"Καταστροφικό για την Ελλάδα χαρακτήρισε ο κ. Ευ. Μυτιληναίος το σενάριο επιστροφής στη δραχμή", διαβάζουμε στο BHMA. Πουθενά εξήγηση να θεμελιώνει τον ισχυρισμό...

Τα ίδια και **Παπαρήγα**, η οποία μάλιστα δεν κουράζεται να μας προειδοποιεί: "Η επιστροφή στη δραχμή στις παρούσες συνθήκες είναι καταστροφική!"

Το πώς και το γιατί το κρατάει μόνο για τον εαυτό της.

Μιλάνε βέβαια και οι ευρωπαίους ιθύνοντες για **καταστροφή**, αυτούς όμως τους κατανοούμε. Π.χ., ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, **Zan Klonτ Tρισέ** υποστηρίζει ότι θα είναι: Καταστροφική για την ευρωζώνη η επιστροφή στη δραχμή. Δεν το λέει για την Ελλάδα. Θα συμφωνήσουμε μαζί του, με την έννοια ότι η αποχώρηση της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, θα σημάνει την αρχή του τέλους μιας τυχοδιωκτικής, ηλίθιας και εγκληματικής απόπειρας να καθιερωθεί ενιαίο νόμισμα χωρίς ενιαία οικονομία και κράτος. Η ευθύνη ανήκει στους αρχιτέκτονες της Ε.Ε. και της ευρωζώνης, με θύμα την Ελλάδα και τις άλλες χώρες τους ευρωπαϊκού Νότου.

Υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι λόγω έλλειψης παρόμοιας εμπειρίας, η τίμια απάντηση στο ερώτημα "τι θα συμβεί αν επιστρέψουμε στην δραχμή" είναι απλά: "δεν ξέρω"!

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ

Στην πραγματικότητα υπάρχει ε-

μορφή της Παναγίας και μετά πέφτει στα γόνατα, μπροστά στο έργο του και του ζητά να τον σώσει! Έτσι και ο άνθρωπος στην κοινωνία της εμπορευματικής παραγωγής έχοντας χάσει πρακτικά απ' τα μάτια του την πραγματική του σχέση με τους συνανθρώπους του και τον μεταξύ τους

Δραχμή

μπειρία, όχι μία αλλά πολλές. Τυπικά δεν είναι ακριβώς ίδιες, ουσιαστικά όμως δεν διαφέρουν. Και πριν πάμε παρακάτω, ας μου επιτραπεί να δώσω ένα υποθετικό παράδειγμα για να γίνω καλύτερα κατανοητός:

Ας υποθέσουμε ότι είχαμε κρατήσει την δραχμή αλλά την είχαμε προσδέσει σε ένα σκληρό νόμισμα, πράγμα καθόλου σπάνιο στην διεθνή πρακτική. Π.χ. στο Ευρώ. Όποιος μας έφερε μια δραχμή θα του δίναμε πίσω ένα ευρώ. Αυτό ακριβώς είχε συμβεί στις αρχές της δεκαετίας 1990 με το αργεντίνικο πέσο. Για να αντιμετωπιστεί, είπαν, ο πληθωρισμός, προσδέθηκε στο δολάριο. Ένα πέσο = ένα δολάριο, και το αντίστροφο. Κι αυτό με υπόδειξη των "φωστήρων" του ΔΝΤ!

Τα αποτελέσματα είναι γνωστά.

Το πρόβλημα της αργεντίνικης οικονομίας βρισκόταν στο νόμισμά της; Μεγάλη πλάνη. Περίπτωση φετιχισμού, που συναντάτε μόνο στην περιοχή των θρησκειών. Όπου ο αγιογράφος φιλοτεχνεί πάνω στον καμβά την

καταμερισμό της παραγωγικής εργασίας, χάριν της κοινής επιβίωσης, φαντάζεται ότι η ζωή του ορίζεται όχι από την σχέση του με τους συνανθρώπους του αλλά από τα δημιουργήματα του, π.χ. από ένα τυπωμένο χαρτί, όπως το πέσο, το οποίο καθεαυτό έχει μηδενική αξία.

Λάθος η διάγνωση λάθος και το φάρμακο που επιλέγεται. Ο ασθενής δεν ήταν το τυπωμένο χαρτί, όπως πιστεύει πάντα η μονεματική αστική οικονομολογία, αλλά στην προκειμένη περίπτωση η χαμηλή ανταγωνιστικότητα της αργεντίνικης οικονομίας, στην διεθνή αγορά. Το γιατρικό που επιλέχτηκε, να γίνει το πέσο τόσο σκληρό όσο και το δολάριο, χωρίς να έχει πίσω του τον δυναμισμό της αμερικάνικης οικονομίας, το μόνο που θα μπορούσε να πετύχει ήταν καταστρέψει ολοσχερώς την ανταγωνιστικότητα της αργεντίνικης οικονομίας. Όπως και έγινε.

Έπρεπε να πελαγοδρομήσει η Αργεντινή, να μαρτυρήσει ο λαός της μια δεκαετία, να πτωχεύσει αναγκαστικά, να διαγραφεί

το 75% του χρέους, να αποδεσμευτεί το πέσο απ' το δολάριο και να υποτιμηθεί. Για να αρχίσει να ανακάμπτει η χειμαζόμενη οικονομία της χώρας. Φυσικά το πρόβλημα δεν λύθηκε οριστικά, η οικονομία της Αργεντινής είναι μέρος της παγκόσμιας οικονομίας και σε συνθήκες παγκόσμιας

μας, η Ελλάδα όχι μόνο δεν καταστράφηκε, όπως πρόβλεπαν οι προπολεμικές Κασσάνδρες, αλλά με όπλο την εθνική νομισματική πολιτική και την άρνηση της να συνεχίσει να πληρώνει το απεχθές χρέος, σημείωσε εκπληκτικούς ρυθμούς ανάπτυξης κατακτώντας τον τρίτο μεγαλύτερο

σκεις αφορισμούς κατά της ιδέας επανόδου στην δραχμή, όχι όμως και επιχειρήματα. Κι αυτό δεν είναι τυχαίο. Δεν έψαξα εξαντλητικά αλλά στο βαθμό που προσπάθησα το μόνο που βρήκα είναι τρεις τέσσερεις παραγόραφους του Πέτρου Δούκα με τις οποίες προσπάθει να μας πείσει ότι η επιστροφή στην δραχμή θα είναι καταστροφή. Για όσους δεν γνωρίζουν σχετικά, να πούμε ότι χρημάτισε υψηλού ρεγμάτων δε δύο κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, σπουδασε οικονομικά και διεθνείς σχέσεις στο πανεπιστήμιο George Washington, διοικηση επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικά στο πανεπιστήμιο Columbia και οικονομικά στο New York University, του οποίου αναδείχτηκε διδάκτωρ των οικονομικών. Επίσης εργάστηκε στην Citibank της Νέας Υόρκης και έγινε γενικός διευθυντής της ίδιας τράπεζας στην Ελλάδα.

κρίσης δεν μπορεί παρά να επηρεαστούν όλες οι εθνικές οικονομίες. Δεν πάνε όμως η εγκατάλειψη της πολιτικής του σκληρού νομίσματος για την Αργεντινή να είναι η σωστή και επιβεβλημένη επιλογή.

Μετην Ελλάδα, προπολεμικά, έχει ουφεί το ίδιο. Ο Βενιζέλος, και αυτός στο όνομα του αντιπληθωρισμού, πρόσδεσε την δραχμή στην εγγλέζικη στερλίνα, και αργότερα στο δολάριο. Σαν αποτέλεσμα οι εισαγωγές αυγάπτοσαν σε βάρος των εξαγωγών, τα ελλείμματα μεγάλωσαν, το ίδιο και το χρέος. Ο Βενιζέλος αντέδρασε με ενταποποίηση της φροντιστηκαής πολιτικής, με περινοπές, απολύτεις αυταρχικούς και κρατική βία. Το 1932 η χώρα αναγκάστηκε να κηρύξει πτώχευση, αποδέσμευση της δραχμής από το δολάριο και υποτίμηση. Λόγω της πολιτικής που είχε ακολουθήσει, το κόμια των φιλελευθέρων συρρικνώθηκε και ο Βενιζέλος αναγκάστηκε να τερματίσει την πολιτική του καριέρα. Από την παρόλογη επιμονή του στην σκληρή δραχμή αφελήθηκε πολιτικά το δίδυμο Γκλέζιτσουγκ. Μετεξάν ενώ η δικτατορία που ακολούθησε διεμήνυσε στους διανειστές ότι η Ελλάδα δεν θα συνέχισε να πληρώνει το χρέος.

Όπως και η Αργεντινή στις μέρες

στον κόσμο, μετά την Ιαπωνία και την Σοβιετική Ένωση!

Ποια είναι η διαφορά μιας αποδέσμευσης από οποιοδήποτε σκληρό νόμισμα (ή από το σκληρό ευρώ -αν αυτή ήταν η σχέση) από την εκούσια ή ακούσια έξοδο της χώρας μας από την ευρωπαϊκή; -Καμία, απολύτως καμία. Ας μη μας λένε λοιπόν ότι δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο, ότι δεν έχουμε εμπειρία και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες της επιστροφής μας στο εθνικό μας νόμισμα.

Αναφέρθηκα σε δύο παραδείγματα αλλά υπάρχουν δεκάδες. Ας αφήσουν λοιπόν οι επιτήδειοι την καταστροφολογία. Δεν θα εκμηδενιστεί η Ελλάδα και το ελληνικό έθνος για να πουλήσουν κάποιοι εκδούλευση στα ευρωπατλαντικά αφεντικά τους, προστατεύοντας την έτσι κι αλλιώς καταδικασμένη ευρωπαϊκήν.

ΑΣΤΗΡΙΧΤΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ

Στον Τύπο και στο διαδίκτυο βρί-

Ο Π. Δούκας υποστηρίζει ότι:

"Η συζήτηση και το "εκβιαστικό" δίλημμα για επάνοδο στη δραχμή είναι αδιανόητη και αυτοκαταστροφική για τη Πατρίδα μας.

Και αμέσως παρακάτω εκθέτει το πρώτο "πλήγμα" που θα δεχθούμε ως Έλληνες!

1) Θα αποτελούσε αποδοχή ότι εμείς οι Έλληνες αποτύχαμε πλήρως, ότι είμαστε ανίκανοι να ανταγωνισθούμε και πέφτουμε στη Γ' Εθνική Ευρώπης.

Οι Έλληνες ούτε ενημερώθηκαν ούτε ρωτήθηκαν αν ήθελαν η Ελλάδα να γίνει μέλος της ΕΟΚ. Όσοι ανάμεσα τους είχαν στοιχειώδη γνώση γνώριζαν ότι η Ελλάδα



17 ριχνόταν βιορά σε λάππο λεόντων, διότι χωρίς εμπορικό προστατευτισμό ήταν αδύνατο να ανταγωνιστεί τα δυτικό-ευρωπαϊκά μεγαθήρια, όταν μάλιστα, χωρίς να ρωτηθούν οι λαοί, ο κανόνας της κοινοτικής προτίμησης, στην βάση του οποίου έγινε η Ένωση ποτέ δεν λειτούργησε γιατί έτσι αποφάσισαν ανεξέλεγκτα κέντρα στις Βρυξέλες. Ακόμα χειρότερα, δεν υπήρξαν ποτέ ευρωπαϊκά εμπορικά σύνορα. Με τις συμφωνίες κορυφών για την ΓΚΑΤΤ και αργότερα του ΠΟΕ (Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου) η ευρωπαϊκή αγορά μετατράπηκε και επισήμως σε ενιαία παγκόσμια αγορά, ερήμην των λαών. Η προσχώρηση της Ελλάδας το 2001 στην ζώνη του ευρώ ήταν το τελευταίο καρφί στο φέρετρο της ελληνικής οικονομίας. Η μούρα της ελληνικής οικονομίας είχε κριθεί και αυτό πρέπει να το γνώριζαν οι πολιτικοί μας, (μεταξύ αυτών και ο Δούκας) εκτός αν δεχτούμε ότι τους διαλέγουν μεταξύ των πλέον ηλιθίων.

2) Η 'Νέα Δραχμή', αναγκαστικά θα ήταν εξαιρετικά υποτιμημένη για να μπορούσε να βοηθήσει την ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών. Άλλα ποτέ η υποτιμηση δεν είχε ουσιαστικά μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα. Οδηγούσε σε φαύλο κύκλο πληθωρισμού, φόβο για νέα υποτίμηση, έξοδο κεφαλαίων και τελικά σε νέα υποτίμηση.

Παραπάνω ο διδάκτωρ των οικονομικών και υφυπουργός οικονομικών (μη το ξεχνάμε) μας λέει "ότι αποτύχαμε πλήρως, ότι είμαστε ανίκανοι να ανταγωνισθούμε και πέφτουμε στη Γ' Εθνική Ευρώπη". Όμως στην παράγραφο (2) παραδέχεται ό-

τι η υποτιμημένη δραχμή θα "βοηθήσει την ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών" συνεπώς παραδέχεται ότι το υπερτιμημένο για τα ελληνικά μέτρα ευρώ θα υπέσκαπτε την ανταγωνιστικότητα μας. Αυτό δεν τον εμποδίζει να ισχυρίζεται (εντελώς ανακόλουθα) ότι η επιστροφή στην δραχμή είναι καταστροφή! Προφανώς θεωρεί ότι απευθύνεται σε κάφρους...

ΤΡΟΜΟ-ΑΡΑΛΟΥΜΠΕΣ

Και από πού βγαίνει ότι η υποτιμημένη δραχμή ισοδυναμεί με πληθωρισμό; Ή ότι ο πληθωρισμός φέρνει περισσότερο πληθωρισμό και γι' αυτό θα δραπετεύσουν τα κεφάλαια στο εξωτερικό; Όλα αυτά δεν είναι παρά αριθμόπες με τις οποίες ο κύριος διδάκτωρ προσπαθεί να τρομάξει τον κόσμο.

Πληθωρισμός προκαλείται όταν σπανίζουν τα αγαθά στην αγορά σε σχέση με την ζήτηση, οπότε προκαλείται αύξηση των τιμών. Ή όταν το κράτος αναγκάζεται να τυπώσει χαρτονόμισμα από αέρα, επειδή έχει δημιουργήσει υποχρεώσεις που τα ταμειακά του διαθέσιμα δεν αρκούν για να τις εξυπηρετήσει.

Η νέα δραχμή θα είναι υποτιμημένη όχι σε σχέση με τον εαυτό της αλλά με την αρχική τιμή 1 ευρώ=340,75 δρχ. που ήταν την 1η Ιανουαρίου του 2001. Όχι επειδή είναι γραμμένο στο ριζικό της, αλλά επειδή πρέπει και είναι προς το συμφέρον της χώρας. Και πρέπει διότι η Ελλάδα ξέφραγο αμπέλι, με τα κυριαρχικά της δικαιώματα παραχωρημένα σε ξένα κέντρα και με τον βρόχο του ευρώ στο

λαιμό, απώλεσε όλα αυτά τα χρόνια 50% της ανταγωνιστικότητας της.

Επιπτώσεις στο επίπεδο της ζωής δεν θα υπάρξουν παρά μόνο θετικές. Αν το γερμανικό ευρώ δεν μπορεί να υποτιμηθεί μόνο για τον ελληνικό χώρο, οι δωσίλογοι που μας κυβερνούν βρήκαν την λύση στην βάναυση υποτίμηση της ζωής μας. Πως αλλιώς θα ταΐσουμε τους τοκογλύφους και θα σώσουμε την ετοιμοθάνατη ευρωζώνη! Αποστραγγίζουν και την τελευταία δεκάρα που κυκλοφορεί στην χώρα προκαλώντας ύφεση, μαζική ανεργία, πετσοκόβουν ξανά και ξανά τις αμοιβές, τις συντάξεις, εξαπέλυσαν άγριο φορομπηχτικό κυνηγητό, κάνουν αλλεπάλληλες αυξήσεις στα καύσιμα, στα τιμολόγια των ΔΕΚΟ, στις τιμές των βασικών ειδών κατανάλωσης, κατεδαφίζουν το κοινωνικό κράτος, τις κοινωφελείς υπηρεσίες, την υγεία, την παιδεία, τα πάντα.

Η "Νέα Δραχμή" που θα αντικαταστήσει το ευρώ θα έχει την ίδια περίπου μορφή, ένα ευρώ = μία νέα δραχμή η οποία κατ' εξαίρεση πρέπει να γίνει χαρτονόμισμα, με τις ίδιες υποδιαιρέσεις και τα χάρτινα πολλαπλάσια, για να αποτραπεί οποιαδήποτε κερδοσκοπία σε βάρος των καταναλωτών. Όπι αγοράζόταν με ένα ευρώ θα αγοράζεται με μία δραχμή. Ένας μισθός 800 ευρώ θα γίνει μισθός 800 δραχμών. Η αναγκαία υποτίμηση αφορά την σχέση της δραχμής με το ευρώ και τα ξένα νομίσματα. Το 2001 ήταν 1 ευρώ=340,75 δρχ. Λόγω της οικονομικής συρρίκνωσης που υπέστη η χώρα με ευθύνη του διεφθαρμένου πολιτικού προσωπικού η σχέση αυτή θα αλλάξει σε βάρος της δραχμής αν

θέλουμε να προωθήσουμε τις εξαγωγές μας και τον τουρισμό μας. Μπορεί να γίνει π.χ. 1 ευρώ=440,75 δοχ. Η υποτίμηση αυτή σε σχέση με τα ξένα νομίσματα είναι δυνατό να επηρεάσει ως ένα βαθμό και τις τιμές στην εσωτερική αγορά, όχι όμως αν στην χώρα υπάρχει κυβέρνηση που θα αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες μας στο εξωτερικό και τις σχέσεις μας με το εξωτερικό. Περιπτώνα πουύμε ότι η επιστροφή στην δραχμή από μόνη της δεν αρκεί για να ορθοποδήσει η χώρα. Πρέπει να αποτελέσει μόνο αρχή μας άλλης πορείας, της ανεξάρτητης και εθνικά κυρίαρχης Ελλάδας, έτοιμης για καινοτομίες και 340,75 δοχ. ανοιχτής σε όλες τις εποικοδομητικές συνεργασίες με τους λαούς όλου του πλανήτη, στην βάση του αμοιβαίνου συμφέροντος και μόνο.

Και για να πάμε παρακάτω: για ποια "Έξοδο κεφαλαίων" από τον φόρο του πληθωρισμού, μιλάει ο Δουύκας. Υπάρχουν περί τα 350 δισ. ευρώ και δολάρια στην τράπεζα Ελλάδος. Αυτά είναι τα συναλλαγματικά αποθέματα της χώρας και κανές δεν έχει δικαίωμα να τα αγγιγίξει. Και το κράτος όταν έχει την βούληση είναι σε θέση να τα προστατεύσει. Ας ξεχάσουμε λοιπόν τις διαρροές κεφαλαίων. Ούτε η Αργεντινή στις μέρες μας, ούτε η Ελλάδα το 1932 αντιμετώπισε τέτοιο προβλήματα με την πτώχευση και δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει τώρα. Ο πλανήτης ολόκληρος βιώνει την πιο πολύπλοκη την πιο εκρηκτική κρίση της ιστορίας και δεν υπάρχει πουθενά ασφαλές καταφύγιο, για κανένα νόμισμα σε καμιά χώρα. Όσο φεύγουν τα κεφάλαια απ' την Τουρκία που έχει το δικό της εθνικό νόμισμα άλλο τόσο θα

φύγουν απ' την Ελλάδα...

3) Το τεράστιο χρέος μας σε ευρώ θα έπρεπε να αποτληθεί με υποτιμημένες δραχμές. Σαν συνέπεια το χρέος μας θα ανέβαινε τουλάχιστον στο 250% του ΑΕΠ!

Θα μας τρελάνει ο κύριος διδάκτωρ: Εκτός του ότι το "**τεράστιο χρέος**" έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να αποτληθεί (και ο νοών νοείτω) δεν μετατρέπεται μόνο το χρέος σε δραχμές αλλά και το ΑΕΠ. Επομένως η σχέση χρέους ΑΕΠ, μένει σταθερή, δεν αλλάζει επειδή θα αλλάξουμε νόμισμα.

4) Όλοι οι πολίτες που είχαν καταθέσεις και επενδύσεις στη χώρα μας θα κοίταξαν να αποφύγουν τις ζημιές από την επάνοδο στη Δραχμή και θα έβγαζαν έγκαιρα τα κεφάλαιά τους στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα την άμεση κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος και της οικονομικής δραστηριότητας!

Η αξιοπιστία του νομίσματος μας χώρας καθορίζεται από την παραγωγικότητα της εργασίας αλλά και από την ποιότητα των παραγόμενων αγαθών. Και βελτιώνεται ή φθείρεται από την εξέλιξη αυτών των δύο παραγόντων. **Αν σου επιβληθεί ένα νόμισμα όπως είναι το ευρώ του οποίου η αξιοπιστία και η τιμή του στην χοηματαγορά είναι υψηλή καθώς, βασίζεται στην γερμανική παραγωγικότητα και ποιότητα, αυτή είναι πραγματικά παραλόγη και αφύσικη κατάσταση γιατί δυσχεραίνει σοβαρά τις εξαγωγές, όπως παραδέχεται στην δεύτερη (2) παραγραφο του ο κύριος "διδάκτωρ των οικονομικών" και ευνοεί τις εισαγωγές. Με το ευρώ (αλλά και λόγω άλλων τυχοδιωκτισμών που έχουν επιβάλει οι**

παγκοσμιοποιητές) η πατρίδα έχει κλείσει στάνταρ ραντεβού με την χρεοκοπία. Επιβάλετε λοιπόν στροφή 180 μοιρών και ένα από τα πρώτα μέτρα για να μπει η χώρα στον δρόμο της ανάπτυξης είναι η επιστροφή στην **φτηνή δραχμή**. Όταν γίνει αυτό δεν θα φύγουν κεφάλαια και επενδυτές απ' την χώρα. Ο νεοδημοκράτης "διδάκτωρ οικονομικών" εξαπατά και προσπαθεί να χειρογυγήσει τον ελληνικό λαό. Με την φτηνή δραχμή θα εισρεύσουν κεφάλαια στην χώρα. Αν ίσχυε το αντίθετο όπως ισχυρίζεται τότε δεν θα βλέπαμε τα αμερικανικα και ευρωπαϊκά κεφάλαια να μεταναστεύουν στην Κίνα με το φτηνό **Ρενμάπτι** αλλά τα κινέζικα, τα κορεάτικα, τα ταϊβανέζικα κλπ να μεταναστεύουν στην δυτική Ευρώπη και στις ΗΠΑ!

Όσο για τις τράπεζες που είδαμε να χρεοκοπούν σαν από επιδημία στις ΗΠΑ και την Μ. Βρετανία αυτό συνέβη όχι επειδή διέρρευσαν τα κεφάλαια τους στο εξωτερικό (για να βρουν ασφαλές λιμάνι; που άραγε;) αλλά διότι έχουν έλλειψη ρευστού, μια και τα αποθεματικά τους είναι "τοξικά", είναι δηλαδή υποχρεώσεις δανειοληπτών που αδυνατούν να πληρώσουν. Γι' αυτό κάθε τόσο τα κράτη κάνουν ενέσεις ρευστότητας στις τράπεζες για να τις κρατήσουν στην ζωή με χρήματα των πολιτών τους. Κι αυτό, βέβαια, συμβαίνει επειδή είναι στη φύση της αγοράς (η οποία έχει σκόπιμα θεοποιηθεί) να κονταίνει το πάπλωμα και να μακραινεί τα ποδάρια. **Η αγορά είναι δημιουργημα του ανθρώπου, και το δημιουργημα δεν μπορεί να ρυθμίζει την ζωή του δημιουργού του.** Ο δημιουργός άνθρωπος θα ρυθμίζει αύριο την αγορά και έτσι την ζωή του.

Η ΓΙΑΛΑΝΤΖΙ "ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ" ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

Πριν από λίγες μέρες είχαμε την δήλωση του εκπρόσωπου της Χ. Αιγαίνης, Η. Κασιδιάρη, κατά επικείμενης απεργίας των εργαζομένων της Δ.Ε.Η. αν και όταν η κυβέρνηση αποπειραθεί το ξεπούλημα της επιχείρησης (για την ώρα φαίνεται ότι ακόμα το... συντάνε), δήλωση με την οποία ο Κασιδιάρης ουσιαστικά άναψε από την μεριά του κόμιστος του το πράσινο φως στην νεοταξίακη κυβέρνηση, που προέκυψε μετά τις εκλογές, να προχωρήσει στο ξεπούλημα της επιχείρησης στους διεθνείς τοκογλύφους.

Εχθές ακολούθησε δήλωση του γραφείου τύπου της Χ. Αιγαίνης η οποία μας λέει τα εξής : "Με υπεκφυγές και ασάφειες δεν χαράσσεται Εθνική πολιτική. Είναι άμεση εθνική ανάγκη η Ελλάς να αλλάξει γραμμή πλεύσης και να αντισταθεί στις παραλογες απαιτήσεις της τρόικα"!!! Τοι, τοι, τοι... Πολύ "αχμηρή" δήλωση. Την οποία προφανώς έκανε ο ίδιος ο Κασιδιάρης αφού είναι και ο υπεύθυνος του γραφείου τύπου.

Ποιες είναι αυτές οι "υπεκφυγές" και οι "ασάφειες"; Μήπως εννοεί ότι η κυβέρνηση κωλύνειρει και "υπεκφεύγει" να προχωρήσει στις ιδιωτικοποιήσεις που έχει διατάξει η τρόικα; Και ποιες είναι οι "ασάφειες";

Αν είναι να μιλήσει κανείς για πολιτικάντικες ασάφειες, θα πρέπει να πάρει πρώτα-πρώτα σαν κλασικό παράδειγμα αυτή την δήλωση του Κασιδιάρη, την οποία θα μπορούσε να την είχε κάνει οποιοδήποτε από τα κόμιστα της Βουλής. Ακόμα κα' από τα... συμπολιτευόμενα. Τα σημερινά προβλήματα του Ελληνικού λαού είναι τεράστια, και πολύ συγκεκριμένα. Δεν είναι μόνο η "λαθρο" μετανάστευση (η οποία σήμουρα είναι το μεγαλύτερο) που τον εξοντώνει καθημερινά.

Γιατί πχ, ο κάριος Κασιδιάρης δεν έχει κάνει καμία δήλωση ως αυτή την ώρα (20/7) για την σημερινή βίσιμη εισβολή των ΜΑΤ τα ξημερώματα στην Χαλιβουργική ενάπια στους απεργούς εργάτες; Είναι υπέρ παρόμοιας εισβολής στην ΔΕΗ αν οι εργαζόμενοι πουν ΟΧΙ στο ξεπούλημα; Γιατί ενώ η Ελλάδα καίγεται από ζάχρη σ' ζάχρη δεν έχει ακουστεί ούτε μια λέξη από το "γραφείο τύπου" της Χ. Αιγαίνης για τους 35 χρόνια "αιούλητρπους" δράστες; Ποιοι είναι; Γιατί δεν συλλαμβάνονται; Γιατί πάνω σ' αυτά τα ζητήματα η Χ. Αιγαίνη ποιεί την νήσσα; Είναι ή δεν είναι η αντιπολίτευση που κάνει "μια από τα ίδια" των άλλων κομμάτων που χρόνια τώρα παρακολουθεί ο ελληνικός λαός;

Αν συνεχίσουν έτσι έχουν εξασφαλίσει μια θέση στον κάδο πολιτών απορριμμάτων δίπλα στον Καρατζαφέρο...

Κασιδιάρης (για ΔΕΗ): δεν θα επιτρέψουμε σε ΤΣΙΠΡΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟ

Τι πάει να πει κύριε Κας, δεν θα επιτρέψουμε να γίνει η ΔΕΗ έρμαιο στα χέρια κανενός Τσίπρα και κανενός Φωτόπουλου, ούτε βέβαια να ξεπουληθεί σε ξένους από τα ανδρείκελα της Τρόικα;

Κατ' αρχήν ο Τσίπρας δεν έχει καμιά επιρροή στην ΔΕΗ, και ευτυχώς γιατί θα ήταν σύγουρα ξεπουλημένη. Λες όμως ότι "δεν θα επιτρέψετε να ξεπουληθεί σε ξένους". Αν ξεπουληθεί σε Έλληνες ιδιώτες είναι εντάξει, Κας; Δεν πιστεύω ότι είναι δυνατό να το εννοείς έτσι. Οι μόνοι, κ. Κασιδιάρη, που μπορούν, με την αγωνιστική υποστήριξη του ελληνικού λαού, να αποτρέ-

ψουν το ξεπούλημα είναι οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ. Ο λαός τούς την παρείχε όταν καταλάβανε στην Μεσογείων το τμήμα μηχανογράφησης, για να εμποδίσουν την κυβέρνηση να φορτώσει χαράστια στους πολίτες που ήδη υποφέρουν.

ΓΕΝΟΠ και ο Φωτόπουλος -καλός ή κακός αυτός υπάρχει- και με αυτόν οι εργάτες είναι υποχρεωμένοι να πορευτούν, με τα μάτια τους δεκατέσσερα, γιατί με τους συνδικαλιστές πάντα υπάρχει φόβος λαμογιάς.

Αν οι εργαζόμενοι, με τον Φωτόπουλο

μπροστά, δεν κατεβάσουν τους διακόπιτες για να αναγάσουν τους δοσιλόγους της Βουλής να κάνουν πίσω, κάπι άλλο πρέπει να γίνει για να μην επιτρέψουμε να ξεπουληθεί η ΔΕΗ από τα ανδρείκελα της Τρόικα σε ξένους και ντόπιους ιδιώτες. Έχεις καμιά πρόταση, Κας; Δεν μας είπες κάπι. Γιατί το "δεν θα επιτρέψουμε να πουληθεί σε ξένους η ΔΕΗ" είναι απλώς λόγια. Ποια θα είναι η δράση που θα αναλάβει η Χρυσή Αιγάνη, αντί της απεργίας της ΓΕΝΟΠ; Τι θα κάνετε; Θα φωνάξετε παπά να κάνει ευχέλαιο; Αν δεν έχετε εναλλακτική πρόταση, τότε η επίθεση σου, Κας, στον Φωτόπουλο μόνο τους κυβερνητικούς ξεπουληματίες βοηθάει- και το καταλαβαίνεις. Και ο λαός το καταλαβαίνει...

FT Deutschland:

"Θα ελέγξουμε την νομιμότητα της Χρυσής Αυγής"!!!

Απίστευτη παρέμβαση στα εσωτερικά της χώρας επιχειρείται από ξένους οργανισμούς οι οποίοι σύμφωνα με τους FT Deutschland (ναι γερμανική εφημερίδα είναι αυτή) θα επιχειρήσουν να ελέγξουν τη νομιμότητα της Χρυσής Αυγής, μιας "φασιστικής οργάνωσης", σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Πρώτα από όλα ποιοί είναι αυτοί που θα ελέγξουν ο Σολομώντας και η παρέα του; Με ποια δικαιοδοσία; Έπειτα πως ορίζεται ως φασιστική οργάνωση ένα κόμμα που αν θυμόμαστε καλά εκλέχτηκε από 500.000 ανθρώπους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Από ότι γνωρίζουμε στο παράλληλο Σύμπαν που ζούμε, δεν έκαναν πραξικόπημα. Με εκλογές εισήχθησαν στην Ελληνική Βουλή.

Ο Επίτροπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα Νίλς Μούζνιεκς ανακοίνωσε με θράσος 1000 πιθήκων ότι θα ταξιδέψει ως επικεφαλής αντιπροσωπείας στην Αθήνα, προκειμένου να ελέγξει τη νομιμότητα της Χρυσής Αυγής, μιας "φασιστικής οργάνωσης", σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας FT Deutschland.

Ο Νίλς Μούζνιεκς είναι Αμερικανός, Λετονός στην καταγωγή, υπηρετεί στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ως Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα!

Ήδη έχει προηγηθεί η έκθεση του Human Rights Watch (HRW), η οποία απηύθυνε σοβαρές κατηγορίες εναντίον της Ελληνικής Αστυνομίας για ανοχή της ρατσιστικής βίας στη χώρα. Η εν λόγω οργάνωση όμως δεν κάνει κουβέντα για τη βία των

"ΛΑΘΡΟ"ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ εναντίον των Ελλήνων πολιτών και οι αποδείξεις βρίσκονται αναρτημένες κάθε μέρα στο δελτίο της Αστυνομίας, δεν χρειάζεται να ψάξουν πολύ.

Πέρα από το HRW, όμως, και ο κ. Νίλς Μούζνιεκς, υποστηρίζει ότι διαθέτει αναφορές τέτοιων οργανωμένων επιθέσεων τονίζοντας ότι παρόλο που ο ίδιος ο επικεφαλής της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος, αμφισβητεί τέτοιου είδους συμπεριφορές από μέλη και φίλους του κόμματός του, στις αρχές Ιουνίου η αστυνομία συνέλαβε στον Πειραιά μία ομάδα μαυροντυμένων μοτοσικλετιστών της Χρυσής Αυγής, η οποία επιτέθηκε και τραυμάτισε σοβαρά έναν αλλοδαπό. Μεταξύ των συλληφθέντων ήταν και η κόρη του Μιχαλολιάκου.

Όμως ο κ. Τάδε σκοπίμως δεν αναφέρει ότι όλα αυτά τα άτομα απαλλάχτηκαν διότι δεν προέκυψαν στοιχεία, και βρίσκονταν 3-4 χιλιόμετρα μακριά από τους "ξυλοδαρμούς".

Εν ολίγοις στόχος δεν είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά η επιβολή του "θα ψηφίζεις αυτό που σου λέμε, θα σκέφτεσαι όπως θέλουμε, και θα τιμάς την "Δημοκρατία" κονσέρβα που σου επιβάλαμε".

Αν δεν το γνωρίζεται, θα σας πληροφορήσουμε ότι η Μη Κυβερνητική Οργάνωση Human Rights Watch, στην Νέα Τάξη Πραγμάτων, δουλεύει για τα ανθρώπινα δικαιώματα (που πάντα είναι "δικαιώματα" κάποιων άλλων αλλά όχι τα δικά μας).

Όταν ο Μπασάρ αλ Άσαντ το 2000 αναλάμβανε την εξουσία είχε δηλώσει ότι δημοκρατία είναι "το εργαλείο για μια καλύτερη ζωή". Πρόσθεσε όμως ότι "δεν πρέπει να γίνουν βιαστικά βήματα". Από τότε πέρασαν 12 χρόνια. Μπορεί με τα δικά μας μέτρα να φαίνονται πολλά. Με τα δεδομένα των αραβικών καθεστώτων είναι ένα πολύ σύντομο διάστημα.

Ο πατέρας Χάφεζ Άσαντ, κυβέρνησε 29 χρόνια και θα κυβερνούσε ακόμα αν δεν διέκοπτε την διακυβέρνηση του μια καρδιακή προσβολή!

Ο Μουαμάρ Καντάφι κυβέρνησε 42 χρόνια, ο Χόσνι Μουμπάρακ 30 και ο Μπεν Άλι 24. Γιατί να βιαστεί ο Μπασάρ Αλ Άσαντ να χρησιμοποιήσει "το εργαλείο για μια καλύτερη ζωή";

Όταν κληρονομούσε την εξουσία στα 34 του χρόνια, παρουσίαζε, παρά την εξωτερική ομοιότητα με τον πατέρα του, μια εικόνα κάπως ίπια και εκσυγχρονιστική. Ένας νέος άνθρωπος θα μπορούσε να σημαίνει για την Συρία μια νέα εποχή. Πόσο όμως ήταν αυτό εφικτό όταν η άνοδος στην εξουσία γίνεται ελέω συγγένειας και στρατού;

Κι όμως, η πρώτη περίοδος του Μπασάρ Αλ Άσαντ στην εξουσία συνδέθηκε με την προσπάθειά του για την πάταξη της διαφθοράς, εκσυγχρονισμό του κράτους, της κοινωνίας και με την προσπάθεια του για οικονομική ανάπτυξη. Πολλοί από τους παλιούς υπουργούς απολύθηκαν, χορηγήθηκε αμνηστία σε εκατοντάδες πολιτικούς κρατούμενους.

Ταυτόχρονα άρχισε να προωθεί την ανάπτυξη της διαδικτυακής τεχνολογίας, καθώς είχε διατελέσει και ο ίδιος πρόεδρος της Συριακής Εταιρείας Πληροφορικής, η οποία εισήγαγε το 2001 το Ίντερνετ στη χώρα. Ίδρυσε το χρηματιστήριο στη Δαμασκό, το 2009, και προσπάθησε να ενισχύσει την βιομηχανική ανάπτυξη μειώνοντας στις παραγωγικές επιχειρήσεις τη φορολογία.

Στην περίοδο αυτή, που έγινε γνωστή ως "η Ανοιξη της Δαμασκού", έκαναν την εμφάνισή

ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ

τους μικρές ομάδες ατόμων οι οποίες συζητούσαν γύρω από πολιτικά και κοινωνικά θέματα. Ανάμεσά στους συνομιλητές υπήρχαν αρκετοί διανοούμενοι, μέλη του κόμματος Μπάαθ, αλλά και της αντιπολίτευσης.

Πως όμως μπορούσε να συμβιβαστεί η Δημοκρατική Ανοιξη, που φυσικά κάποια στιγμή θα έδινε απαγορευμένους καρπούς, με μια οικογενειακή δυναστεία που μετρούσε ήδη 30 χρόνια εξουσίας σημαδεμένη ανεξίτηλα από τα εγκλήματα είχε διαπράξει το 1982 ο πατέρας Χάφεζ Αλ Άσαντ ισοπεδώνοντας μια πόλη, την Χάμα, με 20 έως 30 χιλιάδες νεκρούς κάτω από τα ερείπια της;

Ο Μπασάρ συνειδητοποίησε τους κίνδυνους που ε-

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ

Το καθεστώς Άσαντ έφτασε στο τέλος του όχι επειδή το θέλουν οι ιμπεριαλιστές αλλά διότι εξάντλησε τα περιθώρια της ύπαρξής του. Μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης έμεινε μετέωρο και σαν αυταρχικό καθεστώς προσαρμοσμένο στην ρώσικη γραφειοκρατία δεν θα μπορούσε για πολύ καιρό να διατηρηθεί στην εξουσία. Με το σημερινό αδιέξοδο της παγκόσμιας κρίσης του καπιταλισμού η Συρία όπως και η Τυνησία η Αίγυπτος και η Συρία είναι αδύνατον να προσδεθούν στο άρμα του αμερικανικού ιμπεριαλισμού που βρίσκεται στην χειρότερη κρίση της ιστορίας του και είναι στα πρόθυρα διάλυσης. Οι φιλοδυτικές αντιπολιτευτικές δυνάμεις δεν έχουν καμία δυνατότητα επιτυχίας και τα όποια σχέδια των ιμπεριαλιστών δεν μπορεί παρά να αποτύχουν. Αυτό το αδιέξοδο των φίλο-αμερικανικων δυνάμεων και την αδυναμία τους να επικρατήσουν το διαπιστώνουμε καθημερινά. Το κύριο πρόβλημα

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΥΡΙΑ

γκυμονούσαν τα δημοκρατικά ανοίγματα. Αρκετοί από τους απελευθερωμένους πολιτικούς κρατούμενους του 2000 συνελήφθησαν ξανά, όπως και αρκετά μέλη των κύκλων των muntad?t (=σαλόνια), με την κατηγορία ότι είχαν σχέσεις με την (Σουνίτικη) Μουσουλμανική Αδελφότητα. Η κυβέρνηση απαγόρευσε επίσης την πρόσβαση σε συγκεκριμένες σελίδες του Διαδικτύου, αραβόφωνες ειδησεογραφικές ιστοσελίδες, ενώ τα ίντερνετ καφέ υποχρεώνταν να καταγράφουν τις συνομιλίες στα chat forums.

Έτσι, στις 14 Φεβρουαρίου 2005 δολοφονείται στην Βηρυτό ο Λιβανέζος πρωθυπουργός **Ραφίκ Χαρίρι** όταν η αυτοκινητοπομπή του ανατινάχτηκε απέναντι από ένα παραλιακό ξενο-

δοχείο της λιβανικής πρωτεύουσας. Η προβοκατόρικη αυτή ενέργεια πίσω απ' την οποία μόνο η CIA και η Μοσάντ είχαν λόγους να βρίσκονται, αποδόθηκε στις υπηρεσίες της Συρίας με στόχο να την αναγκάσουν να αποσύρει τα στρατεύματα της από τον Λίβανο. Κι αυτό επετεύχθη μέσω πιέσεων που άσκησαν στην Συρία ΉΠΑ και Γαλλία για συμμόρφωσή της με το ψήφισμα 1959 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, σύμφωνα με το οποίο η Συρία οφειλε να αποσύρει πλήρως τα στρατεύματά της από τον Λίβανο, ενώ απαιτούσε και τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, η οποία βέβαια δεν θα μπορούσε ποτέ να υποκύψει σε μια τέτοια απαίτηση, ούτε υπέκυψε.

Οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις έχουν τα προβλήματα τους με το καθεστώς Άσαντ. Στηρίζει την Χεζμπολάχ στον Λίβανο, είναι μια σοβαρή στρατιωτική απειλή για το Ισραήλ, τους κόρβει τον δρόμο για το Ιράν και, το χειρότερο, φιλοξενεί την μοναδική ρωσική ναυτική βάση στην Μεσόγειο στο λιμάνι της Ταρσού. Όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι δεν υπάρχουν παράλληλα εσωτερικά προβλήματα και αγανάκτηση του συριακού λαού με την δυναστεία Άσαντ που κυβερνάει στηριγμένη αποκλειστικά στις δυνάμεις ασφαλείας και στον στρατό. Μετά την δολοφονία Ραφίκ Χαρίρι, ο Άσαντ, για να κατευνάσει τα πνεύματα στο εσωτερικό απελευθέρωσε ακόμα μια φορά τους πολιτικούς κρατούμενους απ' την περίοδο της "Άνοιξης της Δαμασκού".

Το 2011 με κινητήρια δύναμη την παγκόσμια οικονομική κρίση που κάνει ακόμα πιο αφόρητη την ζωή των λαϊκών μαζών, ο αραβικός κόσμος συγκλονίζεται από λαϊκά κινήματα κατά των ολοκληρωτικών καθεστώτων τα οποία και ανατρέπονται στην Τυνησία, την Αίγυπτο, την Λιβύη, ένα φαινόμενο που έγινε γνωστό ως η "Αραβική Άνοιξη". Η Συρία, δεν ήταν δυνατό να μείνει ανεπηρέαστη από το κλίμα. Οι πρώτες διαμαρτυρίες ξεκίνησαν τον Ιανουάριο. Οι διαδηλωτές ζητούσαν την αποκατάσταση των δικαιωμάτων των πολιτών και να μπει τέλος στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης που έχει τεθεί σε εφαρμογή από το 1963! Οι πρώτες μαζικές διαδηλώσεις κατά της πολιτικής

ΑΣΑΝΤ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ

που αντιμετωπίζουν οι λαοί είναι η κρίση γεγονότος της εργατικής τάξης σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι λαοί μέσα από τα διάφορα στάδια των εξεγέρσεων αναγκαστικά θα δημιουργήσουν τα δικά τους επαναστατικά κόμματα για να βάλουν ένα τέλος στο αδιέξοδο και την βαρβαρότητα που ξερνάει το ημιθανές καπιταλιστικό σύστημα. Φυσικά αυτό δεν θα γίνει από μόνο του, πρέπει και εμείς να βάλουμε το χεράκι μας. Δεν θα πρέπει είμαστε

πεσιμιστές και να βλέπουμε τις εξελίξεις μόνο από την πλευρά των σχεδίων των ιμπεριαλιστών που έτσι και αλλιώς δεν έχουν καμία προοπτική αλλά από την πλευρά των αναγκών των λαών που από εδώ και πέρα θα βλέπουμε την μία εξέγερση να ακολουθείται από την άλλη μέχρι να δοθεί τέλος στην βαρβαρότητα του καπιταλισμού, και αυτό δεν μπορεί παρά να συμβεί διότι ο καπιταλισμός έχει φάει πλέον τα ψωμιά του.

23

της κυβέρνησης πραγματοποιήθηκαν στις 15 και στις 16 Μαρτίου, ενώ οι διαδηλώσεις στις 18 με 19 Μαρτίου ήταν οι μεγαλύτερες που είχαν γίνει στη Συρία εδώ και πολλές δεκαετίες. Πολλές νέες διαδηλώσεις ακολούθησαν όλη την επόμενη περίοδο.

Ως απάντηση η κυβέρνηση υποσχέθηκε σειρά μέτρων, μεταξύ των οποίων είναι η άρση του στρατιωτικού νόμου και η νομιμοποίηση των αντιπολιτευόμενων πολιτικών κομμάτων. Στις 29 Μαρτίου ο Άσαντ δέχθηκε την παραίτηση της κυβέρνησής του, με τον πρωθυπουργό Μουχάμαντ Νατζί αλ Οταρί, ο οποίος δύμως συνέχισε να ασκεί τα υπηρεσιακά του καθήκοντα.

Στις 19 Απριλίου ο Άσαντ αίρει, τελικά, την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που κράτησε 48 χρόνια. Παρόλα αυτά οι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν, όπως και η βίαιη καταστολή τους.

Η εσωτερική κρίση στην Συρία, είναι εσωτερική κρίση κάτω από πολύ συγκεκριμένες και σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές αιτίες. Ωστόσο δεν θα μπορούσε παρά να χρησιμοποιηθεί συνδυασμένα από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προώθηση των στρατηγικών τους συμφερόντων στην περιοχή. Στο όνομα του ανθρωπισμού -όπως πάντα- δικαιολόγησαν την επιβολή κυρώσεων κατά του Μπασάρ αλ Άσαντ, με την φρούδα ελπίδα ότι η εσωτερική κρίση στην Συρία και η ανατροπή του Άσαντ θα μπορούσε να φέρει στην εξουσία δυνάμεις που θα ακύρωναν την Συμφωνία με την οποία επιτρέπονταν στην Ρωσία να διατηρεί βάση ανεφοδιασμού του στόλου της στην Μεσόγειο. Οι κυρώσεις αφορούσαν στο πάγωμα περιουσιακών στοιχείων του Σύρου Προέδρου, είτε στις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες είτε σε χώρες εντός της "δικαιοδοσίας" των ΗΠΑ! Από την μεριά τους οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ συμφώνησαν να καταχωρήσουν τον Μπασάρ αλ Άσαντ και εννέα άλλους αξιωματούχους του σε λίστα απαγόρευσης επίσκεψης στην Ε.Ε, καθώς και σε πάγωμα τυχόν περιουσιακών στοιχείων τους. Κυρώσεις επέβαλε και ο Καναδάς.

Στις 20 Ιουνίου 2011, σε μια ομιλία διάρκειας περίπου μιας ώρας ως απάντηση στα αιτήματα των διαδηλωτών και τις ξένες πιέσεις, ο Μπασάρ αλ-Άσαντ υποσχέθηκε "εθνικό διάλογο", που θα περιλάμβανε κινήσεις προς τη μεταρρύθμιση, νέες κοινο-

βουλευτικές εκλογές και περισσότερες ελευθερίες. Προέτρεψε επίσης τους λάθρο-μετανάστες από εμπόλεμες και μη περιοχές να επιστρέψουν στις πατρίδες τους μέσω Τουρκίας απ' την οποία είχαν διαφύγει, ενώ διαβεβαίωσε πως θα παραχωρούσε αμνηστία καταδικάζοντας μόνο "ένα μικρό αριθμό σαμπτοτέρ" για την αναταραχή που προκλήθηκε στην χώρα.

Οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιούν την εσωτερική κρίση στην Συρία ελπίζοντας να αποσπάσουν από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μια απόφαση που θα δικαιολογούσε την άμεση "ανθρωπιστική" επέμβαση του ΝΑΤΟ στην Συρία. Σ' αυτό το σχέδιο αντιτάχθηκαν Κίνα και Ρωσία, ενώ ο Άσαντ προειδοποίησε ότι σε περίπτωση επίθεσης στην χώρα του η Συρία θα επιτεθεί στο Ισραήλ.

Η Τουρκία του Ερντογάν για τους δικούς της γεωστρατηγικούς σκοπούς δέχτηκε να είναι η Κωνσταντινούπολη ο τόπος στον οποίο ιδρύθηκε, στις 2 Οκτωβρίου 2011, από τα ζεύματα της αντιπολίτευσης που αντιτάσσονταν στο καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ το "Συριακό Εθνικό Συμβούλιο", το οποίο σύμφωνα με δήλωση του "... αντιπροσωπεύει τον κυρίαρχο συριακό λαό στον αγώνα του για την ελευθερία...". και έχει ως στόχο την ανατροπή του Άσαντ.

Να υπενθυμίσουμε ότι στην Κωνσταντινούπολη είχε ιδρυθεί και εγκαταστάθεί το Συμβούλιο των Κούρδων του Ιράκ, υπό την ηγεσία των Μπαραζανί και Ταλαμπανί. Σήμερα η επικράτεια των Κούρδων του Ιράκ είναι τα μετόπισθεν του PKK που αγωνίζεται για αυτονομία της κουρδικής εθνότητας στην Νότια Τουρκία.

Στα μέσα Ιανουαρίου του 2012, ο Άσαντ χορήγησε γενική αμνηστία για όλα τα "εγκλήματα" που τελέστηκαν από τις 15 Μαρτίου του 2011 μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2012. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αμνηστία κάλυπτε όσους διαδήλωσαν ειρηνικά, αυτούς που έφεραν χωρίς άδεια όπλα αλλά και όσους τα παραδόσουν στις Αρχές ως τα τέλη του μήνα, ενώ αμνηστεύονταν και οι λιποτάκτες απ' τον στρατό αν επέστρεφαν ως τις 31 Ιανουαρίου.

Στις αρχές Φεβρουαρίου του 2012, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ συναντήθηκε με τον Μπασάρ αλ Άσαντ στην Δαμασκό. Κατά τις δηλώσεις του

στους δημοσιογράφους, ο Λαβδόφ δήλωσε πως ο Άσαντ ήταν "...έτοιμος να ξεκινήσει διάλογο με όλες τις πολιτικές δυνάμεις στη Συρία, και διαβεβαίωσε για τη δέσμευση της συριακής κυβέρνησης να σταματήσει η βία από όλες τις πλευρές..." και "...ότι τις επόμενες ημέρες θα συναντηθεί με την επιτροπή που συνέταξε το σχέδιο για το νέο σύνταγμα...". Η συνάντηση αυτή έλαβε χώρα λίγες ημέρες μετά την εκ νέου άσκηση βέτο από την Κίνα και τη Ρωσία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για ψήφισμα που καταδικάζει την βίαιη καταστολή την Σύρια.

Στους μήνες που ακολούθησαν οι ένοπλες συγκρούσεις ανάμεσα στις πολυάριθμες αντάρτικες ομάδες και τον πάνοπλο συριακό στρατό δεν σταμάτησαν ούτε στιγμή. Ούτε πρόκειται να σταματήσουν. Το τέλος δυναστείας Άσαντ είναι προδιαγεγραμμένο. Αν οι Αμερικάνοι φαντάζονται ότι ο συριακός λαός, που μάχεται για το δίκιο του με το όπλο στο χέρι, θα επιβραβεύσει με οποιοδήποτε τρόπο την υποκριτική τους συμπαράσταση θα δια-

ψευστούν για πολλοστή φορά, όπως διαψεύστηκαν στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στην Αίγυπτο στην Λιβύη. Θα διαψευστούν και οι τάχα "προοδευτικοί" Τσίπρες της Λατινικής Αμερικής που σκέπτονται μόνο την καρέκλα τους και δεν μπορούσε παρά να πάρουν το μέρος της Δυναστείας Άσαντ, ενάντια στον λαό. Κι επειδή σ' αυτόν τον πλανήτη και στην Ελλάδα ζούμε κι εμείς και έχουμε τα χρόνια και την εμπειρία να γνωρίζουμε τον τύπο του ανθρώπου που μιλάει τόσο απαξιωτικά για τον απλό λαό, δεν μας εκπλήσσει όταν αυτός ο τύπος ανθρώπου κάνει κήρυγμα ηττοπάθειας και πεσιμισμού, παρουσιάζοντας τον λαό ΑΝΗΜΠΟΡΟ και καταδικασμένο να σέρνεται πίσω από ΞΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ... Η ζωή θα τους διαψεύσει κι αυτούς μέσα στην ίδια τους την χώρα, για τον λαό της οποίας έχουν την ίδια γνώμη. Δεν μας αφορά. Πάντα υπάρχει ένα τμήμα της κοινωνίας τού οποίου οι αυταπάτες ή και οι προσδοκίες μοιραία διαψεύδονται.

Δηλώσεις για διαμελισμό της Ελλάδας στην Δ. Θράκη

Όταν η υπομονή των τουρκο- πρακτόρων ... εξαντλείται!

"Να προσέξει η Ελλάδα, γιατί η υπομονή των Τούρκων της Δυτικής Θράκης εξαντλήθηκε" τολμά να δηλώνει σε κανάλι της τουρκικής τηλεόρασης, εκφράζοντας ξεκάθαρη απειλή, ο πρόεδρος του κόμματος DEB των τουρκοφρόνων της Θράκης!

Το διέπραξε ο ακροδεξιός που παριστάνει τον πρόεδρο του DEB, δηλαδή του κόμματος "Dostluk-Esitlik-Baris" (ή επί το ελληνικότερον "Φιλία-Ισότητα-Ειρήνη" - λέμε τώρα!) των τουρκοφρόνων της Θράκης!

Ο επίγονος του Αχμέτ Σαδήκ, το delivery boy του Χαλήτ Ερέν, η ορντινάντσα του Τούρκου πρόξενου, ο εύχαρις συνομιλητής του Μπαχτσελί, το σούργελο που παριστάνει τον δημοκράτη υπέρμαχο των ...παραβιαζόμενων δικαιωμάτων της "τουρκικής μειονότητας"!

Ευρισκόμενος λοιπόν την Παρα-

σκευή 13 Ιουλίου στο χωριό Χλόη του νομού Ροδόπης για την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων για το λεγόμενο Πανη-γύρι του Χίλια (που διοργανώνει κάθε χρόνο ο ομώνυμος πολιτι-στικός τουρκοσύλλογος), Ο Μουσταφά Αλή Τσαβούς παρα-χώρησε συνέντευξη στο τουρκικό τηλεοπτικό κανάλι TRT και κάποια στιγμή ρωτήθηκε και για "τα βήματα προόδου που έκανε η Τουρκική Δημοκρατία στο θέμα των μειονοτικών δικαιωμάτων".

'Όπως λοιπόν μας ενημερώνει η ίδια η επίσημη ιστοσελίδα του DEB (το ξαναείπαμε, δεν τηρούν πλέον ούτε καν τα προσχήματα!), ο πρόεδρος του κόμματος (τον βλέπετε στη φωτογραφία να μιλάει με τη δημοσιογράφο του TRT) απάντησε "πως θεωρεί πολύ θετικά τα βήματα που έκανε η Τουρκική Δημοκρατία, πως η Τουρκία έπραξε αυτό που αρμόζει σε ένα ισχυρό κράτος, πως η πατρίδα μας Ελλάδα πρέπει να παραδειγ-

ματιστεί από την Τουρκία και υπενθυμίζοντας την συνθήκη της Λοζάνης ανέφερε πως η Ελλάδα πρέπει να φερθεί ανάλογα με βάση την αμοιβαιότητα"(!!!)

Και σαν μην έφταναν όλα αυτά τα προκλητικώς θρασύτατα (κοιτάξτε δηλαδή ποιοι τολμούν να μιλούν για... αμοιβαιότητα, οι δάσκαλοι των σφαγών, των βιασμών, των πογκρόμ και της γενοκτονίας), ανέφερε και το εξής καταπληκτικό: πως "η Τουρκική Μειονότητα της Δυτικής Θράκης που τόσα χρόνια έδειχνε υπομονή, πλέον έχει εξαντλήσει την υπομονή της, δεν έχει δύναμη να δείξει άλλη υπομονή, και είναι εξαιρετικά επείγον αυτό να το δει και η Ελλάδα και όλος ο κόσμος!"

Και εμείς βέβαια μόνο μία ερώτηση έχουμε (επί του παρόντος) να απευθύνουμε στο εν λόγω ξετσίπωτο ακροδεξιό τομάρι. Για πες μας λοιπόν, ρε παλιοπρακτοράντζα: τώρα που... εξαντλήθηκε η υπομονή σου, τι πρόκειται να κάνεις δηλαδή; Αντάρτικο πόλεων;

ΣΧΟΛΙΑ: Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Χαλυβουργία Μάνεσης - Ούτε μια Κατάληψη δεν Μπορεί να Κάνει το ΚΚΕ

Το ΠΑΜΕ καλεί πανεργατική συγκέντρωση αφού έκανε μια εχτές στις 5.30 και στις 6.30 είχαν πάει ήδη όλοι στα σπίτια τους!

Αυτό που δεν θέλουν είναι να μαζεύεται πλέον κόσμος και να συζητάει για το τι να κάνει παραπέρα. Οι ίδιοι γνωρίζουν από μόνοι τους. Επί μήνες κρατάνε την απεργία απομονωμένη, τώρα που μπήκαν σύντροφοι τους στην κυβέρνηση της Τρόικας ετοιμάζουν το δεύτερο σχέδιο για όταν ξαναπαίχτει το έργο στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Έχοντας την πιθανότητα να καταλάβουν το εργοστάσιο πριν φτάσουν τα ΜΑΤ δεν το έκαναν και τώρα θα κάνουν πορείες στην Βάρκιζα για την "ηρωική απεργία" των Χαλυβουργών δηλαδή την ηρωική ήττα. Μαζί με το ΠΑΜΕ θα είναι τώρα και ο Σύριζα και από ότι φαίνεται το ΚΚΕ δεν θέλει άλλο το μονοπώλιο της απεργίας για να χρεώσει την ήττα και στον υπόλοιπο κόσμο.

Όταν οι απεργοί της Κόκα Κόλα νίκησαν σε 49 μέρες και ολόκληρο ΚΚΕ ούτε ένα εργοστάσιο δεν μπορεί να κλείσει στο Βόλο επειδή εκεί εργάζονται τα "ταξικά τους αδέλφια", τότε φαίνεται ότι πάνε για εξαφάνιση. Το μόνο ελπιδοφόρο στην ήττα των Χαλυβουργών είναι η πολιτική ήττα του ΚΚΕ. Γελοίοι μέχρι την τελευταία στιγμή. Ούτε τον δρόμο δεν έκλεισαν εξ' ολοκλήρου, ουσιαστικά ήθελαν να κάνουν πορεία στα πεζοδρόμια.

ΗΤΑΝ Η ΕΝΝΕΑ ΜΗΝΕΣ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ Η ΉΤΤΑ ΤΩΝ ΑΠΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ; ΤΟ ΠΑΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΚΕ ΣΩΣΤΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ;

Στην Χαλυβουργία του Ασπρόπυργου, ο Μάνεσης, (εργοδότης) μια ωραία πρωία κάλεσε τους εργαζόμενους και τους ζήτησε να υπογράψουν μια σύμβαση με την επιχείρηση για μείωση των εργάσιμων ημερών με αντίστοιχη μείωση μισθών. Το δικαιολόγησε με την οικονομική κρίση, την μείωση των παραγγελιών, με αποτέλεσμα -όπως ισχυρίστηκε- η επιχείρηση να έχει ζημίες. Αν οι εργάτες δεν δεχόντουσαν την πρόταση ήταν υποχρεωμένος, όπως δήλωσε, να μειώσει το προσωπικό. Με άλλα λόγια να κάνει απολύσεις.

Ζούμε πραγματικά σε συνθήκες πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης. Η οικοδομή που τραβούσε το μπετοσίδερο έχει ουσιαστικά νεκρώσει. Ίσως υπάρχει δυνατότητα εξαγωγών για την Χαλυβουργία. Αυτό θα έπρεπε να διερευνηθεί.

Όσα ισχυρίστηκε ο εργοδότης έπρεπε οι άνθρωποι του ΠΑΜΕ να τα εξετάσουν με δικούς τους λογιστές. Όλα έπρεπε να γίνουν με πλήρη διαφάνεια ώστε οι συνάδελφοι να είναι πλήρως ενημερωμένοι και στο τέλος να αποφασίσουν μετά λόγου γνώσεως και ακηδεμόνευτα. Δηλαδή με μυστική ψηφοφορία και όχι υπό την πίεση των οργανωμένων στο ΠΑΜΕ, το οποίο ενώ συνηθίζει να καλεί συμβολικές 24ωρες απεργίες, τώρα περιέργως ήθελε απεργία διαρκείας χωρίς να εξετάζει αν υπήρχαν δυνατότητες νίκης στις συγκεκριμένες συνθήκες.

Η στοιχειωδέστερη προϋπόθεση για απεργία διαρκείας ήταν η εξασφάλιση της συμμετοχής των εργαζομένων στην άλλη Χαλυβουργία του Μάνεση στον Βόλο. Αν ο Μάνεσης μπορούσε να καλύψει την έτσι κι αλλιώς περιορισμένη ζήτηση μπετοσίδερου, λόγω κρίσης, δεν είχε λόγους να υποχωρήσει στους απεργούς του Ασπρόπυρ-

γου, επομένως με διασπασμένους τους εργάτες του Μάνεση ο αγώνας θα ήταν από χέρι χαμένος.

Το σωστό αίτημα σε συνθήκες κρίσης είναι η μείωση των ορών εργασίας χωρίς μείωση μισθών, ώστε να έχουν δουλειά όλοι και να μην χρησιμοποιούνται οι άνεργοι από τους εργοδότες σα μέσο πίεσης σε αυτούς που εργάζονται. Άλλα το σύνθημα "λιγότερη δουλειά - δουλειά για όλους" προϋποθέτει ενωμένο και μαχητικό εργατικό κίνημα και όχι διαλυμένο από την εισαγωγή των "λαθρο" μεταναστών.

Απεργία ή παζάρεμα και ο καλύτερος δυνατόν συμβιβασμός;

Μερικές φορές ένας συμβιβαστικός ελιγμός μπορεί να είναι η μόνη ρεαλιστική λύση, σε ενεργητική αντάρτικη αναμονή και προετοιμασία ευνοϊκότερων όρων για να δοθεί η μάχη. Όταν το απεργοσπαστικό ΠΑΜΕ τραβάει μια απεργία 9 μήνες, χωρίς να υπάρχουν οι στοιχειώδεις προϋποθέσεις για νίκη, κάνει συνειδητά την δουλειά του εργοδότη και ξέρει πολύ καλά ότι το αποτέλεσμα θα είναι διάσπαση των εργατών, ήττα και παράδοση άνευ όρων.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ

Ακριβώς αυτή είναι η απάντηση. Το ΠΑΜΕ με εννέα μήνες απεργία -στην πραγματικότητα εργοδοτικό λοκ-άουτ- προσπάθησε να εξαντλήσει τους εργάτες, όταν το εργοστάσιο του εργοδότη στον Βόλο έβγαζε την δουλειά με αλλοδαπούς απεργοσπάστες ταξικούς "αδελφούς" της Παπαρήγα! Το εργοστάσιο έπρεπε ήδη να παράγει κάτω από εργατική αυτοδιαχείριση. Την παραγωγή αυτοί την έβγαζαν οι εργάτες και οι χρήσιμοι υπάλληλοι, ο ιδιοκτήτης ήταν μόνο για να παντελονιάζει τα λεφτά. "Εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά" φωνάζουν υποκριτικά οι καθεστωτικοί μπράβοι του ΠΑΜΕ αλλά ξέρουν μόνο να φρουρούν το μπουρδέλο της βουλής μαζί με τα MAT, και όχι να οδηγούν τους εργάτες στην αυτοδιαχείριση των παραγωγικών μονάδων, παντού σε όλα τα εργοστάσια που έχουν κλείσει.

Ο Σόϊμπλε δίνει επαίνους στον Σαμαρά για την επέμβαση των MAT στον Ασπρόπυργο

Ο Γιάννης Κουνέλης δίνει δείγματα γραφής για τον Σύριζα.

Με μέλη στο Υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με τα MAT σπάνε τώρα ανοιχτά τις απεργίες.

Σε λίγο θα φέρνουν "λαθρο" έποικους, επίσης με συνοδεία των MAT, να εργάζονται στον ιδιωτικοποιημένο πρώην δημόσιο τομέα. Αυτός είναι ο σκοπός τους.

Τα κόμματα της Βουλής το καθένα απ' την πάρτη του παίζουν τον ρόλο τους. Ο Κουνέλης τώρα, αύριο οι άλλοι.

ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

Απορώ με το ΠΑΜΕ που δεν κάνει περισσότερο από 24ωρες απεργίες πως και γιατί τράβηξε αυτή στον Ασπρόπυργο 9 μήνες, όταν το εργοστάσιο του Βόλου συνέχιζε να λειτουργεί. Η διάσπαση των εργατών ήταν αναπόφευκτη όταν μια απεργία μένει απομονωμένη και τραβάει για τόσο μακρύ διάστημα και δεν μπορεί παρά να καταλήξει σε ήττα κατά κράτος. Είναι ένα ερώτημα οι πραγματικοί σκοποί του ΠΑΜΕ. Να Σημειωθεί ότι ο Μάνεσης ήταν στο διοικητικό συμβούλιο της Alpha Bank και στην διάρκεια της απεργίας κάποιοι υποτιθέμενοι αναρχικοί έβαλαν βόμβες σε δύο υποκαταστήματα της τράπεζας με αποτέλεσμα ο Μάνεσης να αναγκαστεί σε παραίτηση. Τότε ήταν που μπήκε στην τράπεζα το Κατάρ με ποσοστό 5% και δεν αποκλείεται με τις ανακεφαλαιοποιήσεις να φτάσει το 25%. Σύμπτωση; Δεν ξέρω.

Ινστιτούτο Καταναλωτών (INKA): "καλεί τους πολίτες να Α παραλάβουν τέτοιες κάρτες, με βάση το Ελληνικό Σύνταγμα και τις διακηρύξεις των δικαιωμάτων του Ανθρώπου"

ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
ΕΛΛΑΣ
GENERAL CONSUMERS' FEDERATION
OF GREECE

Κέντρο Πληροφοριών:
Γ. Σεπτεμβρίου 13 - Αθήνα 10432 δρ. 5ος
τηλ. 210 36.32.443 Fax. 210 36.33.976
Ανοιχτή Γραμμή:
11711 email: inka- <http://www.inka.gr/>

40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ
INKA ΔΤ 275/04.09.10

Δεν μας έφταναν η κατάργηση και μείωση των μισθών και των συντάξεων, αυξήσεις φόρων, κατάργηση δικαιωμάτων και αυξήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από έγκριτες εφημερίδες, και από το Διαδίκτυο, η κυβέρνηση προωθεί δύο μέτρα, συν τοις άλλοις πολυέξοδα για το κράτος:

INKA: Μην Κάρτα TOU

1ο Θέλει να αντικαταστήσει την Ταυτότητα την με "κάρτα πολίτη", που πολύ σωστά έχει χαρακτηριστεί Κάρτα Φακελώματος του Πολίτη, η οποία μάλιστα δεν έγινε δεκτή στην Αγγλία, λόγω μεγάλου και άσκοπου κόστους και των αντιδράσεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.



Γιατί ανάμεσά τους στρατολογεί τα πρόθυμα σκουλήκια για να κάνει τις βρώμικες δουλειές της. **Μια απ' αυτές τις βρώμικες δουλειές, είναι η νεοφασιστική προπαγάνδα.** Εκεί το πρώτο βιολί είναι βέβαια οι δημοσιογράφοι. Δεν αρκούν όμως μόνο αυτοί. Υπάρχει και η "δήθεν τέχνη". Ο "δήθεν πολιτισμός". Σε όλους τους τομείς της δημιουργίας. Στην εικαστικά, στην λογοτεχνία, στο θέατρο και τον κινηματογράφο.

Όπως όταν ο Ελληνικός λαός διαμαρτύρεται για την λαθρομετανάστευση βρίσκει μπροστά του μια λέξη - τοίχο - που καλείται "ρατσισμός", όταν

διαμαρτύρεται πολιτικά υπάρχουν άλλες λέξεις -τοίχοι- όπως "λαϊκισμός", ή "συνωμοσιολογία", έτσι κι' εδώ, υπάρχει η ανάλογη λέξη. Είναι "η ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης".

Έτσι, διάφορα σκουληκάκια σαν την πιο πάνω κυρία (και σήμερα είναι πάρα πολλά) που διπλώνονται και ξεδιπλώνονται αηδιαστικά στα πόδια της εξουσίας έτοιμα να κάνουν τα πάντα για το "χρήμα και την αναγνώριση", έχουν την λεκτική δαμόκλειο σπάθη που κρέμεται πάνω από το κεφάλι οποιουδήποτε διαμαρτυρηθεί για τα τερα-

τουργήματά τους. "Είσαι εναντίον της ελεύθερης καλλιτεχνικής έκφρασης, είσαι οπισθοδρομικός, άρα φασίστας".

Σ' αυτή την αηδιαστική ομοταξία ανήκει και η πιο πάνω κυρία. **Είναι η ομοταξία που ανήκει στην γενικότερη κοινωνική συνομοταξία των "προθύμων" υποστηρικτών του αμερικανικού νέου 4ου Ράιχ.** Ανήκει στον φασισμό του σήμερα. Με το ίδιο ακριβώς θράσος που έχουν οι φασίστες όταν ξέρουν ότι έχουν υψηλούς υποστηριχτές πίσω τους, οι οποίοι και τους χρηματοδοτούν...

παραλάβετε την Φακελώματος Πολίτη

Αυτή η κάρτα προγραμματίζουν να ενημερώνεται με κάθε αλλαγή στην οικονομική κατάσταση (ακίνητα, κινητές αξίες, λογαριασμοί, οφειλές), οικογενειακή κατάσταση, κατάσταση υγείας (φάρμακα, εισαγωγές σε νοσοκομεία, κληρονομικό ιστορικό), μετακινήσεις ταξίδια κτλ.

Όλα τα προηγούμενα θα εμφανίζονται σε "ενιαία οθόνη". Αναφέρουν ότι ο ίδιος κάτοχος "θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα στοιχεία του από το Διαδίκτυο" - λες και δεν τα ξέρει. Θα έχει όμως και το κράτος πρόσβαση και μάλιστα σε τομείς που μέχρι σήμερα δεν επιτρέπεται.

Εννοείται ότι πρόσβαση θα "αποκτήσουν" όλοι οι μεγάλοι προμηθευτές (πολυεθνικές, ασφαλιστικές, τράπεζες, διαγνωστικά κέντρα, πολυκλινικές, ιδιωτικά γραφεία "εύρεσης εργασίας", ενοικίασης εργαζομένων, εισπρακτικές) και βέβαια οι χάκερς.

Είναι γνωστό ότι το διαδίκτυο είναι και θα είναι πάντα διάτρητο. φυτίλια συννεφάκια.

Ζο Θέλει να επιβάλλει υποχρεωτικά σε όλες τις συναλλαγές την "κάρτα των συναλλαγών", που και αυτή έχει χαρακτηριστεί Χαφιές του Καταναλωτή, και αυτή δεν έγινε δεκτή ούτε καν από τον αρμόδιο επίτροπο της φορολογίας της ΕΕ.

Τη δεύτερη κάρτα επιδιώκουν να την έχει συνέχεια ο καταναλωτής (από ποια μέχρι ποια ηλικία άραγε;) για να καταγράφεται η κάθε συναλλαγή: το προϊόν ή η υπηρεσία, ο χρόνος και η χρηματική της αξία.

Είναι προφανές ότι με αυτό τον τρόπο, και επειδή κάθε προϊόν διαθέτει μπαρ-κοντ -με μία αναγωγή στα προϊόντα που αγοράζει- θα είναι γνωστά τα πάντα ανεξαιρέτως, για τον πολίτη - καταναλωτή: Οι συνήθειές του, τα πιστεύω του, η σεξουαλική του ζωή, η υγεία του κλπ.

Με αυτές τις υποχρεωτικές κάρτες ουσιαστικά δρομολογούν να καταργηθεί το Τραπεζικό Απόρρητο, το Ιατρικό Απόρρητο, και γενικά κάθε είδους απόρρητο στην ιδιωτική ζωή, θα ενοποιηθούν όλοι οι αριθμοί (AMKA, ΑΦΜ, κτλ) και θα μετατραπεί ο πολίτης σε έναν ανθρωποαριθμό.

Το INKA δηλώνει κάθετα ότι δεν θα δεχτεί τον Μεγάλο Αδελφό, δεν έχει να διαπραγματευτεί και να διαβουλευτεί την αξιοπρέπεια του πολίτη - καταναλωτή και καταδικάζει απερίφραστα τα προτεινόμενα μέτρα.

Καλεί όλες οργανώσεις πολιτών, τους συνδικαλιστικούς και τους επιστημονικούς φορείς και όλα τα πολιτικά κόμματα για να μην περάσει το φακέλωμα.

Καρέ-καρέ η μεταφορά του Σ. Ξηρού στο ΑΧΕΠΑ

Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2012

Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ εισήχθη την Τέταρτη στις 20.00, ο Σάββας Ξηρός, ο οποίος θα υποβληθεί σε οφθαλμολογική επέμβαση την Πέμπτη.

Η μεταφορά του, από τις φυλακές Κορυδαλλού στη Θεσσαλονίκη, έγινε με απόλυτη μυστικότητα, ενώ το δωμάτιο της οφθαλμολογικής κλινικής, αλλά και η περιοχή, γύρω από το νοσοκομείο, φρουρούνται από αστυνομικούς.

Τα παραπάνω από την "Ζούγκλα" του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου

Ποιά οφθαλμολογική επέμβαση θα του γίνει στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης; Μήπως ο Σάββας δεν βλέπει; Μήπως είχε χάσει την όραση του από βόμβα που ποτέ δεν υπήρξε και ουδέποτε εξερράγη στα χέρια του έξω από τα εκδοτήρια των εισιτηρίων στο λιμάνι του Πειραιά;
Ανοιχτομάτης ο τυφλός!

Δεύτερος Τόμος των πρακτικών που κυκλοφόρησαν σε τεύχη στην διάρκεια της Δίκης της Θέατρο, με κατηγορούμενους μεταξύ των οποίων ένας αποδειγμένα πράκτορας της ΚΥΠ, ο Κουφοντίνας, πιθανότατα και ο Γιωτόπουλος, και δύο τρεις ακόμα χαφιέδες. Οι υπόλοιποι άγνωστο βάση ποιων συμφωνιών με τις κρατικές αρχές δέχτηκαν να παίξουν τον ρόλο του τρομοκράτη. Ανάμεσα τους και ο Σάββας Ξηρός.

Διαβάστε λοιπόν στην σελίδα 1109 του 2ου τόμου, διάλογο μεταξύ του Προέδρου Μιχάλη Μαργαρίτη και του Σάββα Ξηρού, που αφού τελείωσε η Δίκη θέατρο τον εμφανίζουν τυφλό. (Εκδόσεις ΔΑΦΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Ο κ. Σάββας Ξηρός έχει το λόγο.

Σ. ΞΗΡΟΣ: Μια δήλωση θα κάνω...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γραπτά τα έχουμε; Πείτε τα με δικά σας λόγια, μια φορά να σας ακούσουμε.

Σ. ΞΗΡΟΣ: Δικά μου λόγια είναι, μια δήλωση θα κάνω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με δικά σας λόγια, να σας ακούσουμε. Όλοι οι άλλοι πρέπει να βοηθούν; Πείτε τα κατευθείαν αντρικειά!

Σ. ΞΗΡΟΣ: Τι εννοείτε;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πείτε "Εγώ, κ. πρόεδρε έχω να σας πω αυτό κι αυτό".

Σ. ΞΗΡΟΣ: Ποιοι άλλοι βοηθούν;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν Ξέρω.

Σ. ΞΗΡΟΣ: Εμένα βοηθούν ή εσάς;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμένα ποιος να με βοηθήσει; Με έχεις υποτιμήσει αν νομίζεις ότι εμένα μπορεί να μα βοηθήσει κάποιος.

Σ. ΞΗΡΟΣ: Όταν με υποτιμάτε εσείς, τι μπορώ να πω εγώ για σας;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ξέρω, γιατί εγώ δεν τα διαβάζω. Θέλετε οτιδήποτε να σας πω απ' έξω; Δεν τα διαβάζω.

ΔΕΛΤΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομίο.....lekdeltio@hotmail.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας:.....694.70.26.481

lek-deltio.blogspot.gr

